



Stichting Upendo Daima

Straatkinderenproject
www.upendodaima.nl

Street Children Project of the Catholic Archdiocese of Mwanza
P O Box 364 – Mwanza – Tanzania
E-mail: upendo_daima@yahoo.com

Nieuwsbrief december 2007

Nieuws van Upendo Daima Tanzania

Lieve mensen,
Anderhalve maand terug in Mwanza betekent voor mij een eeuwigheid! Zo veel zaken die op me lagen te wachten. Het verblijf van Hoja en mij in Nederland heeft veel opgeleverd, zowel voor Upendo Daima als wel voor onszelf met vrienden en familie. Dank aan een ieder die ons liefdevol heeft ontvangen en gehuisvest.

Van Dagopvangcentrum naar Back Home House

Het laatste grote nieuws is dat wij half november een pand voor ons nieuwe Back Home House hebben gevonden. Het team en ik zijn er erg enthousiast over. Het ligt iets buiten de stad. Er is een grote koeienstal en deze wordt omgebouwd tot slaapzaal. Er is water en elektriciteit. Er staat voor aan de weg een klein gebouwtje waar vroeger maïs gemalen werd. Voor de inrichting en renovatie van het Back Home Huis gaan we een werkplaats opzetten voor de timmerlui, die voorheen als straatkinderen met onze steun een opleiding hebben gevolgd. Wanneer de

meubels klaar zijn, kunnen deze jongens andere opdrachten aannemen.

De staf in Mwanza heeft de afgelopen jaren ervaren, dat het erg moeilijk is om blijvende resultaten te behalen, wanneer het kind elke nacht opnieuw de straat op moet. Op dit moment stelt de gemeente Mwanza nieuwe voorwaarden aan het verkrijgen van een vergunning voor de opvang van de straatkinderen, en zij eisen dat de kinderen 's nachts worden opgevangen. Dit betekent dat het huidige Dagopvangcentrum is gereorganiseerd tot een voorlopig Back Home House. Deze naam is gekozen om daarmee onze hoofddoelstelling te benadrukken: tijdelijke opvang van straatkinderen in Mwanza, met als doel hereniging van de kinderen met ouders of familie.

Op 19 november 2007 is het pilot project van het Back Home House gestart. Dit pilot project vindt momenteel plaats in een ruimte in het gebouw van de Dagopvang. We hebben 4 kinderen geselecteerd en zij worden daar nu dag en nacht opgevangen. Ons streven is om per jaar 120 kinderen te reintegreren.



Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar de thuissituatie van het kind en de reden waarom het op straat terecht is gekomen. Wanneer terugkeer niet mogelijk is, zal naar een pleeggezin worden gezocht bij voorkeur in de sociale omgeving. Malimbe Family Center biedt een beperkte mogelijkheid om een kind dat niet terug kan naar de familie, op te nemen.

Doel Back Home House

Tijdens de drie maanden dat de kinderen in het Back Home House verblijven, worden ze geholpen met hun problemen door middel van counseling en traumahealing. Dit proberen we te bereiken door iedere dag met de kinderen te praten, te zingen, te dansen en te tekenen. Rebecca Jansen die de opleiding creatieve therapie doet, is sinds haar komst in oktober 2007 hiermee begonnen.



Rebecca Jansen

Kinderen die verslaafd zijn, aan middelen zoals drugs of alcohol, worden behandeld en krijgen medische zorg en goede voeding, zodat hun lichamelijke conditie verbetert. Ze kunnen in deze periode alvast wennen aan een geregeld leven. Het aanleren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en hygiëne is in deze periode een van de andere belangrijke doelen. Het kind zal hierna naar verwachting deel gaan nemen aan het reguliere basisonderwijs.



Straatkinderen in de Dagopvang

Door deze intensieve vorm van opvang neemt de slaagkans toe voor een succesvolle hereniging van het kind met zijn familie.

Malimbe Family

Het laatste grote nieuws uit Malimbe Family is wel dat Twiggold ons aangeboden heeft om toch maar weer eens naar water te zoeken. Zo vonden ze een plek in Malimbe waar op ongeveer 30 meter diepte water zit. Een dezer dagen zal een grote drillboor komen om het water aan te boren. We zijn erg benieuwd!

We hebben ook wat minder goede berichten. Sadoki (19 jaar) die naar een Vocational Training is gegaan heeft verschillende keren op deze school een telefoon gestolen en bij de laatste keer is hij gesnapt en naar de politie gebracht. Nu heeft hij geen examen kunnen doen voor het 2^e jaar en zal hij zijn straf moeten uitzitten. Wij hebben hier natuurlijk allemaal veel zorgen over, maar dit is wel de realiteit! Als een jongen van de lagere school komt en naar het vervolg onderwijs gaat moet hij een brief tekenen waarin staat dat, als hij dingen doet die ontoelaatbaar zijn, hij niet meer door Upendo Daima geholpen kan worden en dat zijn plek dan naar een ander kind gaat die ook hulp nodig heeft.



We zijn begonnen met de bouw van weer twee slaaphuisjes voor de kinderen. Alle kinderen hebben ieder 50 stenen op hun hoofd naar de bouwplek gebracht. Als de huisjes klaar zijn kunnen we alle 50 kinderen een ruime plek bieden om te slapen. Rest ons nog een stafhuis en kantoor te bouwen.



Jongens van Malimbe Family

Met geld van Maria Strijp kunnen we nog een vette melkkoe kopen die, naar gezegd wordt, 18 liter melk per dag geeft!

Tijdens de kerstvakantie gaan de kinderen niet naar huis. Het is teveel geld om de kinderen twee keer per jaar naar huis te laten gaan. Eigenlijk vinden ze dat wel prima want bij ons is natuurlijk veel meer te beleven en vooral... iets extra's te eten.

Evaluatie

Van 3 tot 5 december 2007 hebben we onze jaarlijkse evaluatie gehouden. Vermoeiend maar zeer leerzaam. We hebben plannen voor de toekomst gemaakt en knopen doorgehakt zoals:

- een werkplan voor het Back Home House
- extra aandacht aan capacity building voor de staf
- en - schrik niet - de sluiting van ons Computer Centrum en Internet Café. Dit was een harde dobber maar we draaiden alleen nog maar met verlies.

De uitgaven waren hoger dan de inkomsten en wij waren het er over eens dat wij het geld van de sponsors niet kunnen gebruiken voor dit Centrum, maar dat dit bestemd is voor de kinderen. We hebben een afvloeiingsplan gemaakt en gelukkig kan de staf van het centrum gaan werken in het nieuwe Back Home House.

Ons thema tijdens de evaluatie was: werken met "love and compassion".

De kinderen en staf van Upendo Daima wensen u vreedige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, en zeggen:



Asante sana (hartelijk dank)!



Maziku's History After Street Life



Maziku en zijn gezin

Some time ago I lived in the streets for a long time. Then Upendo Daima helped me to the talent of drawing. They took me to studies where I gained skills of drawing postcards. When I was dismissed at Upendo Daima I went on with drawing and selling cards, while living in my self rented room. Thus I was snapped out from street life. In the course of living myself in my room I chanced to meet a girl who had experienced hardships like me. When she narrated me her life history I enjoyed her and decided to live with her, while proceeding with my business of selling postcards. The girl became pregnant and got a female who was named Pili. This emphasized me prolong live with her and persevere her.

After two years my wife begot the second child and we named her Happy. I continued to love this wife because she gave birth for both children through surgical operation and thus we managed to control birth by stopping at these two children. The first child (Pili) is now in Primary School standard 1 while aged 5 years; the second (Happy) is aged 2 years – we plan on how we shall take her to the kindergarten.

Up to now my main Income Generating Activity which enables me live with my family is drawing of postcards and find markets. I thank the Lord to rescue me from street life and Upendo Daima for facilitating me with skills of drawing.

Constraints

The main constraint is that the city Council has prohibited small business to be done at town, thus we face big trouble in selling these cards. Also there is a high number of card sellers nowadays. For this reason even the rate of card selling has become low and the money obtained is distributed to family issues including house-rent, food costs and treatment to children. It therefore becomes a tough task to regain capital. All in all I am putting efforts to survive with my family and to look the children's future. I don't like my children to undergo street life as I was! That's why I work very hard.



Nieuws van Upendo Daima Nederland

Donateursdag

Zaterdag 1 september waren Marga van Barschot en Hoja Tarsisius aanwezig op de donateursdag in Schalkwijk.

De dag was om diverse redenen zeer geslaagd, op de eerste plaats dankzij de aanwezigheid van een groot aantal donateurs. Velen van hen zijn zelf in Mwanza geweest en hebben enthousiast verslag gedaan van hun visie op het project.

De betrokkenheid van de buurt bleek uit het spontane aanbod om wafels te komen bakken. Daarnaast is er heerlijk Afrikaans gekookt, was er een optreden van leden van koor 't Verzetje en werden er Afrikaanse spullen en keramiek verkocht. De Boekenlegger uit Tiel

(www.boekwinkeltjes.nl/boekenlegger), winkel in tweedehands boeken ten bate van Upendo Daima, stond er ook met een kraam.

Deze dag heeft, afgezien van de aanwezigheid van 70 mensen, ook nog 1600 Euro opgebracht voor Upendo Daima.

Cordaid

Marga van Barschot en Hoja Tarsisius zijn de afgelopen zomer 3 maanden in Nederland geweest. Een van onze activiteiten was een bezoek aan Josta ten Broeke, contactpersoon van Cordaid. Cordaid is enthousiast is over de doelstellingen en werkwijze van Upendo Daima en heeft toegezegd de subsidie volgend jaar te continueren. De subsidie is bestemd voor bovenstaande reorganisatie en voor het opzetten van een netwerk in Mwanza. Via dit netwerk van betrokken organisaties zoals gemeente, politie en andere hulpverleningsorganisaties wordt

draagvlak gecreëerd voor de straatkinderen in Mwanza, en ontstaat er een gezamenlijke visie en handelswijze.

Bezoek aan Würzburg

Würzburg heeft sinds 40 jaar een stedenband met Mwanza. In januari 2007 heeft de burgemeester van Würzburg een bezoek gebracht aan Mwanza en sindsdien is er contact met Upendo Daima. Eind september 2007 hebben afgevaardigden van Upendo Daima de Mwanza Verein in Würzburg bezocht. Ook hebben zij een bezoek gebracht aan vijf scholen en hebben presentaties gegeven aan meer dan tien klassen in alle leeftijdscategorieën. De voorzitter van de Grünen in Würzburg heeft toegezegd de scholen te motiveren, de jongens die in 2008 naar het voortgezet onderwijs gaan financieel te steunen.

Het 'Umweltstation' in Würzburg heeft een solarcooker cadeau gedaan. Hoe krijg je zo'n enorm apparaat in Mwanza? Oplossing: Würzburg doneert een gebruikte vuilniswagen aan Mwanza en deze wordt gevuld met ... o.a. de solarcooker.

We hebben echte vrienden gemaakt in Würzburg en zijn al uitgenodigd op hun Afrika Festival in 2009.

De foto's zijn te bekijken op [Laatste Nieuws](#) van de nieuwe website van Upendo Daima (www.upendodaima.nl).

De nieuwe website



www.upendodaima.nl

De website is vernieuwd en ziet er prachtig uit. Graag willen we Rien de Weerd bedanken voor de vele uren die hij aan het bouwen van de site heeft besteed! In de linkerkolom op de homepage staan de verschillende rubrieken, zoals • Wat zijn Straatkinderen • Upendo Daima Organisation Tanzania • Upendo Daima Nederland • Nieuwsbrieven • Laatste Nieuws • Helpt u ons? • Foto's • Contact en • Gastenboek.

De twee meest recente nieuwsbrieven zijn in hun geheel te vinden op de website onder de rubriek [Nieuwsbrieven](#). Het duurt even, maar wanneer u op de rubriek [Foto's](#) klikt, vindt u een powerpointpresentatie met recente foto's van de kinderen van Upendo Daima. In de rubriek [Laatste Nieuws](#) proberen we iedere maand een nieuwtje te plaatsen, en u kunt zelf in [Gastenboek](#) een bericht plaatsen of een groet sturen naar Mwanza.

Benefietconcert

Bert Steinmann, althoboïst van orkest Holland Symfonia, heeft de Minerva Cultuurprijs gewonnen. Met dit bedrag is hij het project "Spelenderwijs naar Tanzania" gestart. De familie Steinmann heeft twee projecten uitgezocht in Tanzania die zij in de toekomst gaan helpen: Een school voor dove en slechthorende kinderen in Dodoma **en** ons project in Mwanza. Bert heeft met zijn

orkest een benefietconcert georganiseerd op 25 oktober 2007 in Haarlem. Het was een bijzondere muziekavond met veel variatie. De voorzitters van beide projecten hebben een toelichting gegeven over het werk in Mwanza en Dodoma. Volgend jaar gaan Bert Steinmann en zijn vrouw Sybreg Snitker naar Mwanza om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ze gaan muziekworkshops geven aan de kinderen van Upendo Daima! Wij vinden het fantastisch dat de familie Steinmann ons project op deze manier wil steunen. Heel veel dank!

Stichting De Ziekenfondsode (Agis Zorgverzekeringen)

Van deze stichting hebben we 5000 Euro ontvangen voor een deel van de inrichting van het Back Home House en voor medische kosten. We hopen dat deze stichting ons ook in de toekomst wil blijven steunen.

Van het Bestuur

We hebben twee nieuwe bestuursleden. Op 1 september 2007 is Maria van Strijp in het bestuur gekomen, en per 16 november 2007 Hetty Bloemen. Maria gaat regelmatig naar Mwanza en fungeert als intermediair tussen Upendo Daima Nederland en Upendo Daima Organisation in Tanzania. Hetty heeft vroeger in Tabora in Tanzania gewerkt en heeft afgelopen zomer Upendo Daima in Mwanza bezocht. We zijn er zeker van dat ze beide een waardevolle bijdrage kunnen leveren als bestuurslid van Upendo Daima Nederland.

Ontvangen donaties 2007

Particuliere donoren	18.000 Euro
Cordaid	20.000 Euro
Stichting Tafadhali	30.000 Euro
M.W.A.N.Z.A	
Verein Würzburg	6.000 Euro
Ziekenfondsode	5.000 Euro
Vastenactie	2.000 Euro
Amsterdamse	
Studentenekklesia	1.000 Euro