



Stichting Upendo Daima

Straatkinderenproject
www.upendodaima.nl

Street Children Project of the Catholic Archdiocese of Mwanza
P O Box 364 – Mwanza – Tanzania
E-mail: upendo_daima@yahoo.com

Nieuwsbrief juli 2007

*Bijdrage van Marga van Barschot,
Upendo Daima Organisation*

Day Care Center/Back Home House
Sinds het begin van 2007 zijn we druk met de reorganisatie van het Day Care Center. Deze verandering is het gevolg van twee verschillende ontwikkelingen. Op de eerste plaats moeten organisaties die met straatkinderen werken door veranderingen in de wetgeving in Tanzania kunnen beschikken over een verblijfsaccommodatie. Om een noodzakelijke vergunning te verkrijgen moeten we aan deze normen gaan voldoen.

Daarnaast blijkt uit onze eigen ervaring van de afgelopen jaren, dat het erg moeilijk is om aan reïntegratie te werken, als de kinderen elke dag na het bezoek aan ons Centrum weer de straat op gaan. Daarom hebben we het plan opgevat om het Day Care Center te reorganiseren tot een Back Home House. Hier willen we kinderen drie maanden onderdak bieden om ze goed voor te bereiden op terugkeer naar huis of, als dit nog niet mogelijk is, een plek voor hen te vinden in een pleeggezin of in

Malimbe Family. Hun verslaving aan drugs en/of drank wordt aangepakt en door medische zorg en goede voeding zal hun lichamelijke toestand verbeteren. De kinderen kunnen in deze periode alvast wennen aan een geregeld leven. Het aanleren van de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) is in deze periode een van de andere belangrijke doelen, waardoor er een betere aansluiting zal zijn op het reguliere basisonderwijs.



Het huidige Day Care Center is geen geschikte locatie voor de plannen die we nu hebben. We zijn daarom op zoek gegaan naar andere huisvesting. We hadden al een heel geschikt pand gevonden, helaas ontbrak het geld.



Vandaag *28 juni 2007* is een grote dag in de geschiedenis van Upendo Daima: via stichting Tafidhali hebben we 30.000 euro gekregen om een huis te kopen voor ons Back Home Huis.

We konden onze oren niet geloven! Dus nu aan de slag.

Ondertussen gaat het werk in het "oude" Daycare centrum gewoon door. Dagelijks komen er nu zo'n 35 tot 40 kinderen naar het dag opvang centrum. De kinderen die komen worden steeds jonger en brengen natuurlijk allemaal hun eigen verhaal mee. De drukte wordt mede veroorzaakt doordat 'Kuleana', een andere opvang in Mwanza, dreigt te worden gesloten. Wij vinden het allemaal erg om dit aan te moeten zien, maar de hotemetoten van Mwanza blijven stil. Ik denk dat zij een eerste stap moeten zetten om iets te ondernemen.

Vers van de pers

Onlangs zijn er 68 straatkinderen opgepakt door de politie! Ze hebben 4 dagen op het politie bureau doorgebracht en dat is hier geen pretje. Een keer per dag een maaltijd en je behoefte doen in een emmer om van slaag nog maar niet te spreken. Na deze 4 dagen werden we door de sociale dienst op de hoogte gebracht en werden we om hulp gevraagd. Uiteindelijk heeft de politie de kinderen uit Mwanza onder druk naar huis gebracht. De kinderen boven de 15 jaar zijn naar de gevangenis gebracht op verdenking van drugsgebruik en roofovervallen. Natuurlijk zijn wij, samen met een andere organisatie en onze advocaat, op het bureau gaan praten over de rechten van het kind. Ze mogen absoluut geen kinderen beneden 12 jaar oppakken en niet langer dan 24 uur vasthouden. Het is erg moeilijk om voet aan de grond te krijgen. Uiteindelijk hebben we voor elkaar gekregen dat er een vergadering komt met alle betrokken NGO's om deze acute noodsituatie aan te pakken. Wordt vervolgd.

Malimbe Family

In verband met de eerder genoemde nieuwe wettelijke regeling vanuit de regering hebben we een controleur van de sociale dienst op bezoek gehad. Hij heeft Malimbe onder de loep genomen qua voorzieningen voor de kinderen. Enkele dingen moeten we aanpassen, zoals de hoeveelheid bedden in een slaapruijnte, de 'airconditioning' in de voorraad ruimte, etc. Voor Malimbe kunnen we dus een vergunning krijgen.

Wat betreft de voorzieningen op Malimbe kan ik melden dat er weer twee slaaphuisjes en toiletten/douches klaar zijn. Charles, een voormalige straatjongen, heeft vijf nieuwe bedden gemaakt. Vijftien jongens hebben nieuwe matrassen, lakens en dekens gekregen. Dit alles is gefinancierd met geld van bezoekers! Op ons verlanglijstje staat nu nog een gebouwtje waarin we het kantoor, de staf en de bibliotheek kunnen onderbrengen.

Malimbe Family bestaat nu uit 51 kinderen, 6 stafleden en verschillende vrijwilligers.

De kinderen hebben allemaal hun eigen bed met toebehoren en ze zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden en vooral het heel houden van de spullen. De kinderen groeien als kool o.a. door het drinken van de melk van onze koeien Rose en Vumi. Rose is in juni bevallen van een kalfje en Vumi wordt in september moeder. Op dit moment zijn de meeste kinderen op vakantie naar huis en zullen, hopelijk, rond 5 juli, gezond en wel terug zijn.

Onze studenten

Abuba, Sadoki, Masumbuko en Stanislaus volgen een vakopleiding, zij zijn al aardig gewend op hun nieuwe school. Elke maand komen ze naar Hoja en mij om te praten en wijze levenslessen te krijgen! Wij genieten daar ook erg van.



Ally zit inmiddels op de middelbare school.

Tina, de dochter van een ernstig zieke medewerkster, doet het goed op kostschool. Ook haar opleiding wordt vanuit Nederland betaald.

Lazaro, die nog op de basisschool zit, heeft jaren geleden, toen hij nog thuis woonde een ooginfectie opgelopen door mazelen. Hij ziet maar met één oog. Nu moet hij geopereerd worden in Dar es Salaam. Gelukkig krijg ik via de SMA geld voor deze operatie.

In de bijlage kunt u de persoonlijke stukjes van de jongens lezen.

Computer Training Center en Internet Café

Dit loopt heel goed. Er komen steeds meer studenten. Dit is zeker ook te danken aan Maurice, onze nieuwe leraar. We hebben een goede keuze gemaakt door Maurice aan te stellen. Inmiddels hebben we een andere Internet provider, deze is sneller en goedkoper. Maar ook weer met de nodige problemen.

Financiën

Naast de bijdragen van Upendo Daima Nederland hebben we ook andere inkomsten. In het eerste kwartaal van 2007 hebben veel mensen die op bezoek kwamen ons financieel gesteund. In totaal hebben we van hen ruim 6.500 euro ontvangen. Van "De Boekenlegger", tweede hands boekwinkel in Tiel, ontvingen we 10.000 euro. Deze winkel is opgezet door mijn zus Wilma, zij runt de winkel samen met een groep vrijwilligers.

www.boekwinkeltjes.nl/boekenlegger

Inmiddels is veel van het geld al weer uitgegeven aan bedden, matrassen, dekens, lakens, schoolkosten, reparatiekosten voor de auto, salarissen en eten!

Ons huis in Malimbe

Hoja en ik waren erg onder de indruk van de actie die op touw was gezet door Upendo Daima Nederland om de bouw van ons huis een (financieel) zetje te geven. Het wordt een leuk huis!

De materiaalkosten zijn schrikbarend gestegen, dus de afwerking stagneert. We hopen toch binnen niet al te lange tijd ons nieuwe huis te kunnen betrekken. Er komt een speciale gastenkamer, dus iedereen is welkom.

Tenslotte

Hoja en ik komen van 15 juli t/m 8 oktober naar Nederland.

Gedurende deze periode moeten we weer hard werken aan fondsenwerving. In oktober zijn we uitgenodigd om naar Wurzburg/Duitsland te komen en daar tijdens een festival allerlei activiteiten bij te wonen.

We hebben gelukkig een auto ter beschikking. We verblijven tot eind augustus bij Breg en Roel en daarna zitten we in een huisje van één van onze donateurs in Tienhoven bij Maarsse. Ik hoop jullie allemaal weer te ontmoeten op de, inmiddels bekende donateursdag die op 1 september in Schalkwijk wordt gehouden.

Liefs,

Marga.



Nieuws van Upendo Daima Nederland

Nieuw bestuurslid

In december 2006 hebben we een nieuw bestuurslid verwelkomd, Monique Pietermaat. Zij en haar man hebben jarenlang in Tanzania gewoond en ze is voor ons bestuur dan ook een waardevolle aanvulling.

Financiën

In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van de inkomsten en uitgaven van onze stichting in Nederland. Op de eerste plaats willen we natuurlijk iedereen bijzonder hartelijk danken voor de vele giften, die wij voor de straatkinderen mochten ontvangen. Zo'n 60 donateurs maken maandelijks bedragen over. Daarnaast zijn er nog vele sympathisanten, die jaarlijks of incidenteel, een bijdrage geven. We zijn ook erg blij met de steun via speciale acties en collectes.

Wij hebben vorig jaar ruim 23.000 euro kunnen overmaken naar Upendo Daima Tanzania. In dit verband konden we ook een subsidieaanvraag doen bij Cordaid, voor de activiteiten van het Daycare centrum. Fondsen als deze stellen namelijk de voorwaarde dat een stichting zelf een even hoog bedrag van de donateurs moet ontvangen, als de gevraagde subsidie. Van de 23.000 euro is 14.000 euro naar het Daycare centrum gegaan en eenzelfde bedrag hebben we van Cordaid als subsidie ontvangen. Dus donateurs jullie zijn onmisbaar!!

Donateursdag

Marga en Hoja komen van 15 juli tot 8 oktober naar Nederland.

Op 1 september 2007 organiseren wij weer een donateursdag.

Locatie: Wilma van Hienen

Overeind 39, 3998 JB Schalkwijk

Telefoon: 030-6012114

Tijd: 15.00 - 19.00 uur.

Graag willen wij u hiervoor uitnodigen. Wij hopen velen van U te zien, ook nieuwkomers zijn van harte welkom om kennis te maken met Upendo Daima. Houdt u alvast deze datum vrij in uw agenda? Begin augustus ontvangt u het definitieve programma. Wel willen we alvast verklappen dat er allerlei leuke spullen verkocht gaan worden, zowel uit Tanzania als uit Nederland. Heeft uzelf nog spulletjes die u beschikbaar wilt stellen of heeft u een ander goed idee, laat het ons even weten.

Het bestuur van Upendo Daima Nederland:

Mieneke Elkhuzen

Monique Pietermaat

Wilma van Hienen-Nankman

Jan van Bergen



STICHTING UPENDO DAIMA NEDERLAND
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2006

INKOMSTEN		UITGAVEN	
Donateurs	€ 9.958,00	UD Tanzania	€ 36.895,00
Giften			
Diverse giften	€ 2.122,00		
Studenten Ekklesia Amsterdam	€ 1.000,00	Kosten bank	€ 240,24
Driekoningen zingen			
Biest-Houstakker	€ 372,18	Website	€ 46,41
Prof Grewelschool Leeuwarden	€ 1.300,00	KvKoophandel	€ 49,20
Mevr. M.P. Ligthart Schenk	€ 2.000,00	Diversen	€ 106,00
Paulus Kapel Loosdrecht	€ 420,00		
VGH	€ 300,00		
Verkoop tasjes	€ 180,00		
Kaartenverkoop	€ 429,81		
Cordaid	€ 14.000,00		
Rabofoundation Share4More	€ 3.000,00		
Saldo 31-12-2005	€ 2.511,86	Saldo 31-12-2006	€ 257,00
Totaal	€ 37.593,85	Totaal	€ 37.593,85



Personal histories of six of our boys: Lazaro, Abubakari, Masumbuko, Sadoki, Stanslaus and Ally

Lazaro Shaban – primary school



Lazaro is an articulate 15-years-old boy from Biharamuro in Kagera region who has been at the centre for three years. For him to become a street boy he tells us the following: 'One day my parents got divorced. Therefore I couldn't stay at home due to my stepmother's harshness on me. She also couldn't provide me with any food, especially during my father's absence. I decided to run into the Mwanza City streets expecting to have something to eat, but I failed to reach my expectations. Instead I faced a very tremendous life in the streets of Mwanza. Begging, washing cars and fetching water were my daily routine in order to get some money to spend on food. After a few days of my stay in streets, I met some boys who taught me sniffing and smoking marijuana. I tell you, my dear brothers and sisters who are reading this article, it was a hard life which I had never expected before and I don't like even remembering all the things I did

and experienced from the big street boys. We called them "big brothers". When the Upendo Daima staff found me in streets I was taken to the Day Care Center where I could have food, counseling, medical treatment, non-formal education and other necessities. Also the teachers loved me more than the people in the streets, who treated me as if I was a criminal. Currently I am attending a government school for primary education and hope to go to university, provided that Upendo Daima can continue supporting me with the fees. I would like to become a lawyer so that I can reach a position to fight for children's rights'.

Lazaro Shaban needs an eye operation in July 2007 in Dar es Salaam. He will be accompanied by one of the staff of Upendo Daima Organisation



SHORT HISTORY OF OUR VETA BOYS (VETA is Vocational Education Training Authority)



Name:
ABUBAKARI SWAIBU
Age: 19 years old
Place of birth:
Bukoba

SHORT HISTORY

Abuba was born in 1988 in Bukoba Kagera Region in this country Tanzania. His father died when he was still young. After the death of his father his mother left home and started to move from one place to another leaving Abuba behind with his grandmother. Abuba was brought up by his grandmother then he left home and came to the streets of Mwanza City.

Abuba stayed in different street children centers for short periods, and then he came to Upendo Daima. Since December 2004 he was staying in Malimbe Family. He attended Primary School and in 2006 he completed standard seven. This year 2007 he joined Vocational Training Center here in Mwanza and is studying about Electrical Installation.

Abuba thanks Upendo Daima and all those who give their donations and support to help him. He promises to study and work hard, to behave well and respect all.



Name:
MASUMBUKO KAPERA
Age: 15 years old
Place of birth:
Ngudu

SHORT HISTORY

Masumbuko was born in 1992 in Ngudu, Mwanza Region in this country Tanzania. His mother died when he was still young. After the death of his mother he stayed with his grandmother and the economic situation at home is not good. Masumbuko doesn't know his father as the mother was just roaming around with different men.

Masumbuko was in the streets of Mwanza and then he came to Upendo Daima. Since December 2004 he was staying in Malimbe Family. He attended Primary School and in 2006 he completed standard seven. This year 2007 he joined Vocational Training Center here in Mwanza and is studying about Carpentry.

Masumbuko thanks Upendo Daima and all those who give their donations and support to help him. He promises to study and work hard, to behave well and respect all.



Name:
SADOKI MSAFIRI
Age: 19 years old
Place of birth:
Sengerema



Name:
STANSLAUS HENRIKO
Age: 18 years old
Place of birth:
Bukoba

SHORT HISTORY

Sadoki was born in 1988 in Sengerema Mwanza Region in this country Tanzania. His mother died when he was six years old. After the death of his mother his father got married to another woman.

Sadoki stayed in the streets of Mwanza for a short time but he experienced bad street life, and then he came to Upendo Daima and since December 2004 he was staying in Malimbe Family. He attended Primary School and in 2006 he completed standard seven. This year 2007 he joined Vocational Training Center here in Mwanza and is studying about Motor Vehicle Mechanics.

Sadoki thanks Upendo Daima and all those who give their donations and support to help him. He promises to study and work hard, to behave well and respect all.

SHORT HISTORY

Stanslaus was born in 1989 in Bukoba Kagera Region in this country Tanzania. His parents divorced and his father got married to another woman.

Stanslaus came in the streets of Mwanza after not being in good terms with the family. He came to Upendo Daima and since 2004 he was staying in Malimbe Family. He attended Primary School and in 2006 he completed standard seven. This year 2007 he joined Vocational Training Center here in Mwanza and is studying about Plumbing/ Pipe fitting.

Stanslaus thanks Upendo Daima and all those who give their donations and support to help him. He promises to study and work hard, to behave well and respect all.

General overview of their first term veta studies

These four boys have been to VETA for six months. According to the training center they have to go for field practical for one month. We are proud that they have reached this level of education with their background. We will support them the coming years to become excellent 'fundis' (vaklui).



SHORT HISTORY OF OUR SECONDARY SCHOOL BOY Ally Swalehe



Ally during UDO Day Care Center Christmas 2006 Picnic



Name:
ALLY SWALEHE
Age: 20 years old
Place of birth:
Kabanga - Ngara, Kagera

SHORT HISTORY

Ally was born in 1987 and his mother died when he was three years old. His father married to another woman.

He came in the street in 2001 because he was mistreated by his stepmother. Even his father was harassing him. The situation home led Ally to harass his peer group

He came to Upendo Daima in 2004 after being in different centers for street children. We accepted him to Malimbe Family after a thorough home visiting. He attended Primary School and in 2006 he completed standard seven. This year 2007 he joined Luchebele Secondary School.

Moreover, Ally thanks Upendo Daima and all those who give their donations and support to help him. He promises to study and work hard, to behave well and respect all.

Streetwise

*WHEN I WAS BORN
I WAS ORPHANED
AS I GREW UP
I LONGED FOR LOVE FROM MY PARENTS,
WHICH I DIDNT GET
WHEN I WAS ROAMING FOR FOOD IN MY
VILLAGE, THERE WAS NOBODY TO FEED
ME
WHEN I WANTED TO STUDY
NOBODY WAS THERE TO HELP AND TO
ENCOURAGE ME
WHEN I COMMITTED MISTAKES
I WAS NOT ADVISED, BUT MOST OF THE
TIME I WAS BEATEN*

By G. Arockiasamy