



Nieuwsbrief Tanzania december 2008

Nieuws vanuit de Centra

Malimbe Family

Het regenseizoen is begonnen! We zijn heel blij dat we op dit moment genoeg water hebben. We hadden al eerder besloten om de huisjes, toiletten en kantoor te voorzien van dakgoten, zodat we het regenwater kunnen opvangen. Nu het gras ook weer groeit, halen de jongens elke dag gras voor de 6 koeien en 2 kalveren.

Op een groot stuk land hebben we banaanbomen, suikerriet, bonen en pinda's geplant.

Ook wordt er weer aandacht besteed aan de groentetuin o.l.v. Mr. Kingi.



Er zijn zeven jongens vanuit het Back Home House verhuisd naar Malimbe Family.

De situatie van de jongens thuis was zodanig dat wij, met de ouders/familie, hebben besloten om hen naar Malimbe over te plaatsen. Het is goed te zien hoe snel deze jongens zich thuis voelen in Malimbe en hoe blij zij zijn dat ze naar school kunnen.

De staf is met 6 jongens, die van de lagere school af zijn, naar hun families gegaan om de mogelijkheid te bespreken hun studie thuis te vervolgen met ondersteuning van Upendo Daima. Voor 4 jongens is het gelukt. De andere 2 jongens kunnen niet terug naar huis en zij blijven onder de supervisie van Upendo Daima.

We verwachten dat volgend jaar ongeveer 15 jongens de lagere school zullen verlaten.

Belangrijk nieuws is dat Mathias geopereerd is aan zijn beide benen. Hij had een erfelijke afwijking aan zijn knieën waardoor zijn benen krom groeiden. Vorig jaar vonden wij Mathias op straat. Hij is, met toestemming van zijn ouders, geopereerd en weer terug op Malimbe. Hij heeft een rolstoel gekregen van de Rotary Club.

Na zijn terugkeer in Malimbe zei hij: "Als ik later groot ben en een goede baan heb, ga ik een huis bouwen voor Marga!".

Back Home House

Op dit moment zijn er 25 kinderen in het Back Home House. Helaas lopen sommige kinderen opnieuw weg, zij zijn nog niet in staat om binnen een vaste structuur te leven.

Hoe ziet de dagindeling eruit?

De kinderen staan op, wassen zich en ruimen hun kamers op. Na het ontbijt krijgen ze in groepjes 'capacitar training'. Deze bestaat uit concentratie en tai chi oefeningen. Dit is goed voor hun gezondheid. Hierna volgen de lessen in rekenen en taal, geschiedenis en aardrijkskunde.



's Ochtends vindt ook de counseling plaats.'s Middags is er tijd voor de groentetuin, spelletjes en voetbal.



's Avonds wordt er voorgelezen uit de kinderbijbel en kijken de kinderen soms televisie.

In de wekelijkse vergadering wordt een werkplan gemaakt en de week erna wordt gekeken of de doelen gehaald zijn. De overgangsprikelen van het Day Care Center naar het Back Home House zijn voorbij en de staf is gewend aan de nieuwe opzet.

De organisatie

Administratie

Mama Isabella en ik hebben een nieuwe taakverdeling gemaakt. Hierbij bleek dat we een accountant nodig hebben. De functiebeschrijving is klaar en we hopen per 1 januari 2009 een nieuwe medewerker in ons midden te hebben.

Netwerk

We zijn al enige tijd bezig om een netwerk op te zetten, waarin de organisaties die zich, in Mwanza, bezig houden met straatkinderen, kunnen samenwerken. We hebben een plan opgesteld dat nu bij het hoofd van de Sociale Dienst ligt. Wij wachten op een reactie van hen. Hoja heeft in september een symposium van ISMO (International Society for Mobile Youthwork) in Duitsland bijgewoond. Daar heeft hij veel geleerd. Om deze kennis te delen heeft hij een workshop georganiseerd voor de staf van U.D., hierbij wordt ook Streetwise Africa Organisation betrokken, die net zoals wij opkomt voor de belangen van straatkinderen. (www.streetwise-africa.org)

Tot slot, willen wij jullie heel hartelijk danken voor alle steun, financieel en moreel, die wij het afgelopen jaar weer mochten ontvangen.

Wilma en Maria, bestuursleden, zijn in Mwanza op bezoek geweest. Ook mijn twee zussen Wilma en Cissy waren een maand hier. Met hen hebben wij een onvergetelijke tijd doorgebracht. Volgend jaar gaan Hoja en ik naar Nederland. Wij zijn uitgenodigd om in oktober weer naar Würzburg te komen. Als iemand nog een onderkomen weet en eventueel gebruik van een auto, dan houden wij ons warm aanbevolen.

Rest mij nog jullie namens de kinderen en de staf een fijne kerst en een gezond en liefdevol 2009 toe te wensen.

Marga.



Bericht van de penningmeester

Belastingvrij schenken, doen!

Steeds meer mensen vragen ons of we kunnen zorgen, dat u als donateur, gemakkelijker belastingvrij kunt schenken. Op die manier betaalt de fiscus, afhankelijk van uw situatie, 16-52% mee. Wij gaan dit regelen als er voldoende belangstelling voor is. Voelt u hiervoor, neem dan z.s.m. contact op met Jan van Bergen, tel: 030-6373725 of mail naar info@upendodaima.nl



Nieuwsbrief Nederland december 2008

Na een druk voorjaar met veel acties volgde een rustige zomer. Dat gold voor Nederland, maar in Tanzania bruisde het van de activiteiten. Zowel Wilma van Hienen als Maria Strijp (resp. voorzitter en bestuurslid) bezochten deze zomer ons project. De verslagen hiervan kunt u hieronder lezen.

Bezoek van Wilma van Hienen

In juli/augustus 2008 heb ik samen met mijn zoon Christiaan een bezoek gebracht aan het project.

De stad Mwanza ziet er op het eerste oog een stuk moderner uit dan enkele jaren geleden, er is nu zelfs een parkeergarage. Echter voor een groot deel van de inwoners van Mwanza is het leven iedere dag weer een kwestie van overleven.

Er zijn nog steeds veel straatkinderen, die onder bruggen en in de omgeving van busstations slapen.

Met alle activiteiten van Marga ben ik meegegaan en heb haar, waar mogelijk, geholpen.

In het Back Home House heb ik meegedaan met tai chi, de lessen Engels en rekenen, meegegeten tussen de middag, en met de jongens gevoetbald op het veldje verderop in de straat.

Bij Malimbe Family was het heel leuk om te zien hoe de jongens hun vrije tijd doorbrengen. Eigenlijk net als onze kinderen met spelletjes (in het zand), stripboekjes, een radiootje of huiswerk maken. En vooral voetballen, daarin zijn ze erg fanatiek.

Het was fijn om te zien hoe betrokken Hoja en Isabella (die op kantoor werkt) zijn bij Upendo Daima Organisation. Samen met Marga vormen zij de spil van de organisatie.

Bezoek van Maria van Strijp

In september was ik voor de elfde keer in 6 jaar in Mwanza. Ieder bezoek is een nieuwe ervaring, Afrika zit vol verrassingen.

Ik was heel benieuwd naar het Back Home House, dat ik gezien had toen het net was aangekocht. Het is nu een heel ander huis, met gepleisterde muren en alles is geverfd. Er zijn een buitenkeuken en een prachtig klas lokaaltje bijgekomen en een buitentoilet. Nu is het huis vol leven en gezelligheid. De jongens zijn erg gedisciplineerd, geen geschreeuw tijdens de maaltijd en ze wassen keurig af. In een volgend bezoek hoop ik de nieuwe slaapzaal te kunnen bewonderen.



Bezoek Bert Steinmann

Bert is hoboïst van Holland Symfonia en oprichter van de stichting. 'Spelenderwijs naar Tanzania'. Begin juli is Bert samen met zijn twee dochters naar Tanzania geweest. Hij had, naast zijn eigen instrumenten, ook een aantal door Muziekhandel Terpstra geschonken instrumenten bij zich.



Bert heeft, met zijn dochters, muzieklessen gegeven aan de kinderen van Malimbe Family. Bij zijn afscheid heeft hij samen met de kinderen, die muziek maakten, in optocht over het terrein gelopen. De kinderen krijgen nog steeds wekelijks muziekles op zijn instrumenten.



Activiteiten

In september hebben we meegedaan aan de verkiezingen voor de Millenniumdoelen Award 2008. Dit werd georganiseerd door o.a. Cos Utrecht.

Meer informatie hierover vindt u op www.cosutrecht.nl

Resultaten van onze aanvragen bij donororganisaties

Van de **Ziekenfondsboede**, onderdeel van **AGIS zorgverzekering**, mochten wij een mooie bijdrage ontvangen van 8.412 euro, voor de realisatie van de slaapgelegenheid van het Back Home Huis. Het **Nederlandse Albert Schweitzerfonds** doneerde 7.500 euro voor medische voorzieningen voor Malimbe Family. Dit heeft vormgekregen d.m.v. het inrichten van een eerste hulp huisje en het wekelijkse bezoek van een huisarts.

Stichting Pelgrimshoeve te Zoetermeer steunde ons met een bedrag van 1.750 euro. De Pelgrimshoeve is een tweedehands spullenmarkt, de inkomsten worden besteed aan projecten van maatschappelijk belang.

Progmatic, een bedrijf voor industriële automatisering te Steenbergem, maakte ons blij met 1.000 euro. Dit bedrijf doneert jaarlijks 2% van hun netto winst aan 2 goede doelen. Een mooi voorbeeld voor andere bedrijven! (www.progmatic.nl)

Wij danken allen zeer hartelijk voor hun steun. Ook willen wij onze vaste donateurs bedanken. Zonder hun bijdragen zouden we alle dagelijkse kosten voor de kinderen in Tanzania niet kunnen betalen. Er zou, zonder jullie, zelfs geen project zijn! Wij hopen van harte dat u de straatkinderen wilt blijven steunen door uw donaties over te maken op rekening nr. 10.22.27.365 t.n.v. Stichting Upendo Daima Nederland te Maarssen. Het is nu ook mogelijk om via de website (tot 100 Euro) digitaal een donatie te doen (www.upendodaima.nl).

Denkt u eens aan de kinderen van Upendo Daima met de Kerst? Bij voorbaat onze hartelijke dank. Wij wensen u gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2009 toe.

