

## Nieuwsbrief Tanzania december 2009

**Sinterklaas terug naar Spanje, de eerste kerstbomen opgetuigd en dus op naar Kerstmis. Heeft u dat al eens gevierd in de tropen, bijvoorbeeld in Mwanza? Zeker geen witte kerst. Hoja en Marga zijn nu alweer twee maanden terug in de warmte en berichten ons over de laatste ontwikkelingen. Leesvoer voor bij de kerstboom.**

### Mwanza Town.

Mwanza is nu een echte stad met hoge gebouwen, op de rotonde staat een enorme vis met waterval en de eerste stoplichten verschijnen in het straatbeeld.



Toen het eerste stoplicht in gebruik genomen werd, was het de eerste dagen een drukte van jewelste. Sommige mensen zaten zelfs op een stoeltje op het trottoir te kijken en zich te verbazen over de vooruitgang in Mwanza. Net als de berichtgeving van Herman Finkers over Almelo: "Daar is altijd wat te doen, het stoplicht springt op rood en dan weer op groen". Nu een paar maanden later hebben veel automobilisten, bromfietzers en voetgangers lak aan een rood licht en rijden of lopen gewoon door rood!

### Back Home House

In de periode juni tot en met november zijn er 80 nieuwe kinderen van de straat gehaald. Ze komen van heinde en verre naar Mwanza. Soms te voet of met de bus. Onze straatwerkers proberen bij de busmaatschappijen voor elkaar te krijgen, dat kinderen onder de 12 jaar zonder ouders of familiebegeleiding niet meer in de bus toegelaten worden. 28 kinderen hebben we weer naar huis gebracht. 4 kinderen zijn opgenomen in Malimbe. Enkele kinderen hebben het BHH weer verlaten. Zij konden zich (nog) niet aanpassen aan het gestructureerde leven. Een aantal zullen we zeker weer op straat aantreffen en dan gaan we het gewoon opnieuw proberen.

Het is geweldig om te zien dat mensen en organisaties in Mwanza ons steeds beter weten te vinden, zoals de Barclays Bank. Vorig jaar hebben zij bomen geplant en 2 schommels gegeven voor Malimbe Family. Dit jaar hebben zij het BHH van binnen helemaal opnieuw geschilderd!

Het bouwen van de nieuwe slaapzaal is in volle gang. Vanwege het hoge grondwater zijn er meer problemen gerezen dan aanvankelijk werd gedacht. Er is een nieuwe septic tank bijgekomen, de oude is gerepareerd en de drainage is verbeterd. Verwacht wordt dat de slaapzaal begin volgend jaar klaar is. Er kunnen dan 20 tot 30 kinderen slapen.



### Het verhaal van Lama Williams

Vertaling van de bijdrage van Sister Monica

Lama is pas acht jaar oud, hij is de oudste uit een gezin met 3 kinderen. Zijn vader is visser, zijn moeder zorgt voor het huishouden. Lama kwam op straat terecht, omdat hij thuis heel veel werd geslagen. Als oudste moest hij het zware werk doen, zoals water in een emmer halen op 1,5 km van het huis, kleren wassen, de afwas doen en zorgen voor zijn kleine broer en zus. Hij besloot van huis weg te lopen. Op 18 november vonden we hem op straat en ging hij met ons mee naar het Back Home House. Zijn familie wilde hem bij ons ophalen. Maar eerst hebben we gesproken met zijn vader, moeder en zijn oma.



Daaruit bleek, dat er veel onenigheid bestond over de opvoeding en de vele taken van de jongen. We hebben eerst een aantal counseling gesprekken gevoerd en tot slot hebben we samen een plan gemaakt om Lama te herenigen met zijn familie. Lama is weer thuis en wij gaan af en toe op bezoek om de vinger aan de pols te houden en daar waar nodig is te helpen.

### **Malimbe Family**

Er is veel gaande In Malimbe Family. Wij zijn door ervaring genoodzaakt ons beleid t.a.v. de oudere jongens aan te passen. Het is niet langer mogelijk om hen samen met de lagere schoolkinderen onder één dak te hebben. Ze hebben hun eigen wereld met hun eigen behoeften. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat verschillende jongens in staat zijn om thuis te wonen met financiële ondersteuning van Upendo Daima. Dit is een positief gevolg van het feit dat al onze kinderen al jaren gedurende de schoolvakanties naar huis gaan en zodoende een band hebben behouden met hun familie. Ongeveer 5 jongens, die niet naar huis kunnen, hebben we ingeschreven op verschillende boarding schools.

In januari 2010 begint hier het nieuwe schooljaar. Dus iedereen is vol verwachting of de jongens overgaan. Voor de 8 schoolverlaters extra spannend; kunnen ze naar de middelbare school of vinden ze elders een vervolgopleiding?

Het First Aid House is nog niet volledig operationeel. Er zijn eerst nog wat administratieve problemen op te lossen voordat we echt van start kunnen gaan.

Helaas hebben we de laatste koeien moeten verkopen; we kregen het niet voor elkaar om ze binnen onze mogelijkheden goed te verzorgen. Echter onze moestuin staat er prachtig bij en de kinderen leren er om zelf voedsel te verbouwen.

### **Makongoro Workshop**

Na onderzoek van een van onze medewerkers, die een Business Management opleiding heeft gevolgd, kwamen we tot de conclusie dat overname een te groot risico met zich meebrengt. Onze jongens kunnen daar desondanks toch gewoon terecht om praktijk ervaring op te doen. Sommige jongens van UDO helpen we met het opzetten van een eigen bedrijfje.

Het gereedschap, gekregen van de Derde Wereld Werkplaats, hebben we in ons bezit en wordt al volop door de jongens gebruikt.

### **Netwerken**

Elke maand komen er een aantal NGO's bij elkaar, wij bespreken allerlei problemen en wisselen ideeën uit. Deze groep wordt steeds hechter en we maken al een redelijke vuist over zaken die ons binnen de overheid niet aanstaan.

Na een bezoek van Hoja aan "Mobile Youth" in Duitsland werd dat opgevolgd door een bezoek aan een collega-organisatie in Kenia. Ook Mama Isabella zorgt voor nieuwe contacten, zij heeft in Dar es Salaam het NNOC bezocht.

### **Bezoek aan Nederland van Hoja en Marga**

Om de 2 jaar gaan Hoja en ik naar Nederland voor vakantie. Uiteraard wordt er dan ook weer hard gewerkt om de contacten te onderhouden met onze achterban in Nederland en Duitsland en nieuwe contacten op te bouwen. De vergaderingen met Upendo Daima Nederland, CORDAID, CMC en ons bezoek aan de SMA waren vruchtbaar.



We hebben veel geluk gehad om gebruik te kunnen maken van een auto en een prachtig huis midden in de bossen van Leersum. Natuurlijk was de meest belangrijke reden om mijn dochter met haar gezin en mijn familie en vrienden te ontmoeten. De donateursdag op 5 september en o.a. het bezoek aan de Paulus Parochie in Loosdrecht waren een groot succes. Ons bezoek aan Würzburg in Duitsland was belangrijk. We zijn nu een grote familie geworden. We hebben scholen bezocht, ons verhaal verteld op de Mainfrankenmesse en lekker in de stad rondgedwaald.

Rest mij nog iedereen heel hartelijk te bedanken voor de ondersteuning aan ons prachtig project. Zonder jullie steun zouden we nooit zo ver kunnen komen.

Vanuit Tanzania wensen de kinderen en het hele team jullie allemaal hele fijne feestdagen en vrede en voorspoed toe.





## Nieuwsbrief Nederland december 2009

### De activiteiten en sponsoracties

Op 5 september jl. vond de tweejaarlijkse donateursdag plaats in Utrecht. Met zo'n 80 bezoekers, redelijk fris windje, gelukkig droog en af en toe zon was het een prima bijeenkomst. Met de verkoop van allerlei spullen en heerlijke flessen wijn, en een heuse waarzegster, is er weer geld bijeengebracht voor het project.



De Boekenlegger in Tiel heeft ook dit jaar weer fantastisch werk geleverd, er werd onlangs € 8.000,- overgemaakt op onze rekening. Mede dankzij de internetverkoop, het bezoek aan markten, beurzen en de boekenverkoop bij lezingen, schoolbezoek, de verkoop van schilderijtjes en de straatopbrengst Zennewijnen werd dit resultaat behaald.

De laatste weken worden we verrast met een aantal bijzondere giften. Haemisch Robin en Anna Lemcke haalden met hun actie "Kicken für Afrika" € 5.100,- op. De heer Buysrogge verraste ons ineens met € 5.000,-. We kunnen de familie van Kessel feliciteren met hun 60-jarige bruiloft en bedanken voor het al het geld dat de gasten bijeen hebben gebracht voor ons project.

Ook Bert Satijn en Loek Drenth hebben hun verjaardag gevierd. Normaal is het wat saai om een envelop met geld te vragen, maar een donatie voor de kids in Mwanza vonden alle gasten een geweldig idee. Misschien ook een goed idee voor nieuwe vrienden van Upendo Daima? Wij in Nederland hebben immers toch al zoveel.



Maarten Zilverberg, oud vrijwilliger in Mwanza heeft het anders georganiseerd. Hij heeft de Kilimanjaro sponsorloop georganiseerd en gelopen, hetgeen hem € 1.237,13 opleverde voor de kinderen van Malimbe Family.

Zoals u ziet, we blijven aan de slag om het werk in Mwanza financieel te ondersteunen. En dat blijft nodig. Heeft u moeite om een kerstcadeautje te verzinnen, leg dan gewoon een envelopje met inhoud onder de boom met als bestemming het Straatkinderen-project te Mwanza .



U kunt uw geld dan storten op bankrekening nummer 10.22.27.365 van Stichting Upendo Daima Nederland. Wij garanderen, dat het geld goed terecht komt.

### De bestuurszaken

Het bestuur heeft in het najaar twee keer vergaderd om alle lopende zaken te bespreken en om nieuwe initiatieven op te zetten. Natuurlijk waren Hoja en Marga erbij, een goede gelegenheid om samen van gedachten te wisselen over de toekomst en een paar strategische zaken. Wat dat betreft heeft de mail en de skype verbinding soms zijn beperkingen.

Maar het belangrijkste was het verhaal van Hoja en Marga en de ontmoeting tussen alle vrienden van het project. Over twee jaar hopelijk weer op die plek.

Na 6 jaar actief te zijn geweest in het bestuur heeft Mieneke Elkhuisen afscheid genomen. Op de donateursdag hebben we haar in de bloemetjes gezet. Mieneke, bedankt voor al je inspanningen.



Op 24 augustus hebben Monique en Hetty uit het bestuur met Marga en Hoja een bezoek gebracht aan Cordaid. Op de agenda stonden de werkzaamheden tot nu toe en vooral de toekomst van het project. Een groot aandachtspunt is het creëren van het lokale netwerk. Daar zijn ook tips voor gegeven. Cordaid was goed te spreken over de inspanningen die er al zijn gedaan om een lokaal netwerk op te bouwen



Onze nieuwe voorzitter Maria van Strijp is in november naar Mwanza gereisd. Het is goed om er af en toe te zijn en samen met de Tanzaniaanse staf alle zaken door te nemen. De bestuursleden betalen de reiskosten altijd uit eigen zak zodat we de opbrengsten van al onze acties en donateurs volledig in het project kunnen steken.

Onder leiding van Rien de Weerd wordt onze website momenteel omgezet naar een nieuw programma. Dit biedt ons de gelegenheid om als bestuur zelf alle nieuws, foto's, filmmateriaal en verslagen op de site te zetten, zodat iedereen in Nederland de ontwikkelingen in Mwanza nog beter kan volgen. U krijgt bericht zodra de site klaar is .

Wij wensen u allen hele mooie kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. We hopen van harte dat de kinderen van Upendo Daima ook in 2010 op u mogen rekenen.

