

## Nieuwsbrief Tanzania juli 2009

Met de vakanties voor de deur, af en toe stralend warm weer, vergelijkbaar met de koele maanden in Mwanza, nog even de nieuwsbrief van juli 2009 in de bus. En dat vlak voor het bezoek van Marga en Hoja in Nederland met begin september onze donateursdag. Wat is er zoal gebeurd in onze centra voor de opvang van de straatkinderen in Mwanza.

### Back Home House

De afgelopen maanden hebben we met het team weer hard gewerkt om de straatkinderen op te zoeken en ze in het Back Home House een onderdak te bieden. Het blijft werken met vallen en opstaan. Gelukkig weten de mensen uit de omgeving ons steeds beter te vinden. We zien steeds vaker bezoekers uit de buurt in het Back Home Huis. Zo hebben we priesters en misdienaars ontvangen, die te samen met de kinderen de hele dag gevoetbald hebben en lekker gegeten. Als ze dan ook nog bananen en eieren mee nemen is het feest helemaal compleet.

In de periode januari tot en met mei zijn hier 34 kinderen opgevangen. 18 kinderen konden we weer naar huis brengen, waarvan er 1 kind helaas toch weer op straat is beland. We hebben 8 kinderen opgenomen in Malimbe Family.



43 kinderen moesten de eerste helft van dit jaar medische behandelingen ondergaan hetzij voor malaria, wormen, huidproblemen, diarree of seksuele aandoeningen.

Daniel Heyen, een vrijwilliger uit Duitsland heeft in het Back Home House gewerkt van augustus 2008 tot juni 2009. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het werk met de kinderen, en hij heeft diverse workshops gegeven aan de staf over communicatie vaardigheden. Hij sprak heel goed kiswahili Hij vond het moeilijk om weg te gaan,

maar heeft gezegd na zijn studie terug te komen bij Upendo Daima

Sommige ouders blijken wel degelijk betrokken te zijn bij hun kinderen; er zijn 8 kinderen door de familie zelf terug gehaald.



Herenigd met de familie

Het regenseizoen is voorbij en daarom kunnen we weer door met de bouw van de nieuwe slaapzaal.

### Malimbe Family

Er wonen nu 49 kinderen in Malimbe Family. Onze 9 jongens van de Secondary School wonen nog steeds bij elkaar in een huis in Luchebele.

Ook op Malimbe hadden we zo onze probleemkinderen. Het waren meestal de wat oudere jongens die af en toe afwijkend gedrag vertoonden en zo een slecht voorbeeld gaven aan de kleintjes. We weten dat deze kinderen soms

zwaar beschadigd zijn en blijven ze daarom veel liefde en aandacht geven, en nu maar bidden dat het helpt .

Mathias waar we eerder over schreven, gaat goed vooruit na de operatie aan zijn benen. De specialist wil echter over 2 maanden bekijken of nog een tweede operatie nodig is.

Er is heel druk gewerkt aan het "First Aid House" in Malimbe en het is bijna klaar. Met behulp van o.a. het Nederlands Albert Schweizer Fonds konden we dit realiseren. Het huis is ingericht en er staat een microscoop en allerlei testmateriaal. Een arts, Dr. Mnema is verbonden aan dit project en geeft de kinderen medische begeleiding en behandeling, maar ook voorlichting en counselling. Hij gaat in de toekomst ook zorg verlenen aan de buurtbewoners.

Elk weekend komt er een voetbalcoach om met de jongens te voetballen. Ze spelen mee in wedstrijden en verschillende jongens zijn zelfs geselecteerd om voor de Coca Cola Cup te spelen, in Mwanza het toernooi voor jeugdteams.

Twee van onze koeien zijn helaas gestorven. Voorlopig willen wij het maar bij 3 houden, we gaan nu eerst maar eens uitvinden hoe we de koeien beter kunnen verzorgen. Misschien zijn deze savana koeien wel niet zo geschikt om in de Malimbe stallen te staan.



Onze moestuin staat vol met tomaten, aubergines, afrikaanse spinazie, mais en bonen. Sommige kinderen vinden het erg leuk om de tuinman Mr. Kingi te helpen en leren zo om zelf voedsel te verbouwen.

Onze vakantietijd hier is een paar weken geleden aangebroken. De meeste kinderen werden door Hoja en Maarten van Malimbe naar hun familie gebracht. Tijdens zo'n bezoek wordt er druk gepraat over de toekomst van het kind. Wij stimuleren de ouders meer

verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te dragen aan de opvang en opvoeding van de kinderen.

Acht jongens moesten echter op Malimbe blijven omdat ze niet naar hun familie kunnen of omdat ze zich voor moeten bereiden op hun examens in oktober. Voor hen hebben we een speciaal vakantieprogramma gemaakt.

### **Makongoro Workshop**

Upendo Daima heeft een technische werkplaats van een Zwitserse architecte overgenomen om de kinderen een technische praktijk opleiding te bieden. Onder leiding van onze Tanzaniaanse chef werkplaats worden ze opgeleid voor timmerman, elektricien of loodgieter. Er zijn op dit moment 10 jongens en meisjes werkzaam in de diverse disciplines, waaronder 4 jongens van Upendo Daima.

Via Fides Foundation kregen we 3.000 Euro om alles op te knappen en om alvast wat materialen aan te schaffen. Van de 3de Wereld Werkplaats in Teteringen hebben we tweedehands gereedschap gekregen.

Zij hebben al talloze stapelbedden, deuren en kasten gemaakt. Ook is er al een ondergrondse watertank gebouwd en zijn er mooie daken gelegd op de slaaphuisjes in Malimbe Family

Straks krijgen de leerlingen de gelegenheid om meubels te maken die ze zelf mogen verkopen, zodat ze in de toekomst in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

### **Netwerken**

Momenteel groeit er in Mwanza een lokaal samenwerking-verband tussen verschillende organisaties, betrokken bij de opvang van de straatkinderen. Elke maand vergaderen we met elkaar en zonodig hebben we ook contact met de overheid. Het uitbreiden en vooral instant houden van zo'n netwerk is moeilijk hier maar we werken stug door.

Op 16 Juni heb ik mijn verbintenis met SMA met 5 jaar verlengd. Een feestelijke gebeurtenis met een mis en een heerlijke maaltijd als afsluiting.

### **Bezoek aan Nederland**

Na 2 jaar van hard werken wordt het weer tijd voor Hoja en mij om even bij te tanken in Nederland en vooral ook dicht bij mijn dochter, haar man, de kinderen en alle familie te zijn. En dat gebeurt van 29 juli t/m 9 oktober. Maar rustig zal het niet worden, want er zullen bezoeken worden gebracht aan kerken en scholen en andere donor en sponsororganisaties. De donordag op zaterdag 5 september in Utrecht is daarbij een hoogtepunt .

En er valt natuurlijk veel te bespreken en te organiseren samen met het bestuur van Upendo Daima Nederland.



## Nieuwsbrief Nederland juli 2009

### De activiteiten en sponsoracties

In maart van dit jaar hebben een 4-tal leerlingen van het Stanislas College in Delft actie gevoerd voor de kinderen van Malimbe Family. Ze hadden in 2008 ons project bezocht en waren zo onder de indruk dat zij hier graag geld voor wilden inzamelen. Ze hebben 24 uur niet gegeten en lieten zich daarvoor sponsoren. We hebben 29 juni een cheque ter waarde van maar liefst € 5.405 in ontvangst mogen nemen, waarvoor wij hen namens alle kinderen bedanken.



In Berkel en Rodenrijs is wederom actie gevoerd door de communicantjes voor Upenda Daima. Ze hielpen bijvoorbeeld hun ouders in de winkel of verkochten paprika's langs de deur. Op het communiefeest hielden ze gasten een collectebus voor. Sommige kinderen spaarden een deel van hun zakgeld. Zij hebben maar liefs € 652,95 opgehaald, fantastisch, heel erg bedankt hiervoor.

Door de Stichting Hoogendijk van Domselaar is 7.000 euro gedoneerd voor de bouw van een nieuwe slaapzaal in het Back Home House. Daarmee kan de bouw nu echt goed gaan beginnen.

Ook de Paulusparochie in Loosdrecht heeft de opbrengst van de Vastenactie weer bestemd voor Upendo Daima. Er zijn meer acties geweest de afgelopen maanden, daarvoor verwijzen wij naar de Website.

Eind juni hebben we op het Africa Festival in Hertme bij Hengelo gestaan. Daar vond alweer voor de 21<sup>ste</sup> keer dit zeer gezellige kleinschalige festival plaats. Iedereen, die iets met Afrika heeft komt daar graag naar toe. Prima muziek en een gezellige markt met kraampjes. Ook wij hadden een kraam van Upendo Daima om eens te kijken of dit een van actie is om steun voor ons werk te krijgen. Doormiddel van de verkoop van afrikaanse snuisterijen, onze foto's en posters en een loterij hebben we met veel bezoekers gesproken over het werk in Mwanza. De loterij leverde adressen op van 90 mensen, wellicht zitten daar nieuwe donoren tussen.



Op 2 augustus is er een grote boekenmarkt in Deventer waar de boekenlegger uit Tiel opgezet door Wilma van Barschot, samen met Marga zal zijn met een kraam langs de IJssel. Dus mocht u zin hebben in

een dagje boekenmarkt in Deventer bezoek dan zeker de kraam van het boekenleggetje.

De Donorendag staat dit jaar gepland op 5 september en wordt gehouden in Utrecht, noteer dit alvast in uw agenda. Het definitieve programma sturen wij u nog toe. Maar uiteraard gaan Marga en Hoja hun verhaal uit Mwanza vertellen. Maarten Zilverberg, de vrijwilliger, die de afgelopen maanden in Mwanza heeft meegewerkt, zal gevraagd worden een muzikale bijdrage te leveren. Er komt een waarzegster om u de toekomst te voorspellen. Het najaar kan aangenaam worden, want wij gaan flessen wijn verkopen ten behoeve van Upendo Daima, maar ook allerlei cadeautjes voor familie en vrienden. Echter de ontmoeting met andere donoren en Marga en Hoja staat centraal.

#### De bestuurszaken

Wilma van Hienen is begin dit jaar afgetreden als voorzitter van Upendo Daima Nederland. Zij was de initiatiefneemster van Upendo Daima Nederland en we danken haar voor haar enorme inzet. De nieuwe voorzitter is Maria van Strijp. Zij is sinds 2002 nauw betrokken bij Upendo Daima .

Ook in Nederland is er dit voorjaar weer veel gedaan voor Upendo Daima en hebben we hard gewerkt aan het maken van verslagen, rapportages en aanvragen bij donororganisaties.

Het blijkt altijd weer verfrissend om collega-organisaties te spreken en ideeën en aanpak uit te wisselen om ons vrijwilligerswerk verder te professionaliseren.

In april hebben we deelgenomen aan een netwerkdag georganiseerd door Sintan (Support en Informatie Netwerk Tanzania Nederland).

In mei de ontmoetingsdag van Cordaid bij bijgewoond. Er werden boeiende workshops gegeven en er was veel muziek en gezelligheid. Hoogtepunt was het optreden van cabaretière Jetty Mathurin, die zo fantastisch de uitdagingen van het overbruggen van culturen kan neerzetten.



De Cordaid dag

De website is vernieuwd, mede dank zij de inzet van onze webmaster Rien de Weerd. Na de vakanties worden er nog een paar verbeteringen als mede de rapportages, het laatste nieuws en het jaarverslag op gezet, ook willen wij er graag veel fotomateriaal en filmpjes op gaan zetten, zodat iedereen in Nederland de ontwikkelingen in Mwanza nog beter kan volgen. [www.upendodaima.nl](http://www.upendodaima.nl)

***Wij willen minder papier gebruiken en zo mogelijk alles via e-mail versturen. Indien u deze nieuwsbrief niet meer per post wilt ontvangen of helemaal geen belangstelling meer hebt, gelieve dit dan per e-mail door te geven aan:***

[info@upendodaima.nl](mailto:info@upendodaima.nl)

Of per post t.a.v.

Monique Pietermaat

Breitnersingel 37 •

3055 BA Rotterdam

Telefoon: +31 (0)6-22362793

Zoals u ziet, wordt er hard gewerkt om het werk in Mwanza financieel te ondersteunen. En dat is hoog nodig. Iedereen praat over klimaatveranderingen en in Oost Afrika is het al jaren duidelijk zichtbaar. Oogsten mislukken en de mensen trekken van armoede naar de stad. Wij spreken over een economische crisis, maar daar is het echt voelbaar. Voedsel, zoals rijst en mais, is flink duurder geworden, en het is echt moeilijk om alle rekeningen te betalen. Wij hopen dat u ondanks de crisis ons project blijft steunen.