

Nieuwsbrief Tanzania november 2010

Het is herfst en de bladeren vallen. U krijgt van ons, tussen alle sinterklaasfolders, weer nieuws uit zonnig Tanzania! We zijn vrolijk door gegaan met de opvang en hereniging van de straatkinderen met hun families. We konden dit jaar weer een stroom bezoekers ontvangen. Ook regende het af en toe pijpenstelen, maar de wateroverlast op de binnenplaats van het Back Home House hebben we opgelost. De nieuwe accommodaties zijn klaar en volop in gebruik. De nieuwe website was klaar in februari, u kunt het nieuws van Upendo Daima daar goed volgen.

Mwanza Town.

Mwanza begint steeds drukker te worden. Elke ochtend rijden er honderden taxibusjes vanuit de omringende dorpen naar de stad. Isabella, onze financial office manager, reist ook elke dag minstens 1,5 uur naar kantoor en ook weer 1.5 uur naar huis in zo'n overvol klein busje. Vanuit Malimbe Family brengt Mr. Paulo Lughali vaak bezoeken aan de scholen van onze jongens om de vorderingen en eventuele problemen te bespreken. Dat kostte erg veel tijd vanwege de drukte in de stad. We zijn daarom erg gelukkig met de nieuwe bromfiets, "piki piki" in het Swahili, die we hebben gekregen. Hij scheurt nu heerlijk tussen alle files door.



Back Home House

De nieuwe slaapzaal is nu helemaal in gebruik genomen, de officiële opening wordt gepland. De meeste spullen zijn gekocht, dankzij al die geweldige financiële bijdragen uit Nederland en van andere donateurs. Met 6 nieuwe houten stapelbedden, matrassen, muskietennetten, lakens en dekens, hebben we nu de mogelijkheid om 30 kinderen op te nemen.

Het drainage systeem op de binnenplaats is inmiddels aangelegd dankzij Leo Nijland, Ally en Christina Kappler. Dit was heel hard nodig want enorme hoosbuien, zoals onlangs in Nederland, zijn hier gemeengoed in de regentijd. Het geld hiervoor hebben we van de Fides Foundation en Achmea gekregen.

Het BHH krijgt ook steeds meer bekendheid in de omgeving en de kinderen worden regelmatig ontvangen door de plaatselijke kerkgemeenten. Daarna gaan er grootse verhalen rond hoe lekker en hoeveel ze wel niet gegeten hebben!

Sinds mei is er een Amerikaanse leken missionaris van de SMA bij gekomen om ons te helpen bij het onderwijs in het Back Home House. Door haar lessen kunnen de kinderen gemakkelijker instromen op de lagere school want straatkinderen zijn vaak maandenlang niet naar school geweest en hebben daardoor een grote achterstand. Deze onderwijzeres kan 2 jaar of misschien nog langer blijven.

In juli is er een Duitse vrijwilligerster bijgekomen, zij blijft tot februari 2011 en gaat de kinderen Engels leren. We zijn hier erg blij mee want we kunnen de kinderen zodoende veel meer persoonlijke aandacht geven. Regelmatig gooien ze nu al trots Engelse woorden door hun zinnen.



Beide vrijwilligers assisteren ook in andere onderdelen van de opvang, hetgeen de flexibiliteit van ons werk bevordert. In het BHH is het een komen en gaan van kinderen en dat vraagt veel flexibiliteit in de hulp die verleend moet worden.

Natuurlijk blijft ons doel om de kinderen met hun ouders te herenigen. Het re-integratie proces wordt in gang gezet tijdens de huisbezoeken voordat we een kind definitief naar huis brengen. Tijdens de huisbezoeken komen we veel problemen tegen zoals ouders die totaal niet willen meewerken en hun kind liever weer zien vertrekken.



Ook de grote afstanden die we moeten afleggen naar plaatsen waar geen openbaar vervoer te vinden is, maakt het werk er niet gemakkelijker op. We hebben meestal goede contacten met de plaatselijke overheid en de dorpsoudsten, zodat we bij het maken van de vervolgafspraken niet alleen maar afhankelijk zijn van ouders en familie. Via de contactpersonen houden we een oogje in het zeil en volgen we de kinderen met probleemouders een stukje beter. Tijdens een follow-up bezoek nemen we de tijd om met de kinderen zelf over hun ervaringen thuis te praten.

Het lukt helaas niet om alle kinderen terug te plaatsen. Een aantal is weer terug de straat op gegaan. Wij blijven deze kinderen echter goed volgen. En een aantal kinderen hebben we in Malimbe Familie geplaatst omdat ze nergens heen konden. Deze kinderen zullen we net zo lang moeten begeleiden en ook naar school laten gaan totdat ze op eigen benen kunnen staan. Ondertussen proberen we contact te houden met de familie, om ze weer te herenigen wanneer de tijd daar is.

Malimbe Family

2010 zijn we goed begonnen. We hebben met Oud en Nieuw een geweldig buurtfeest georganiseerd. Het is belangrijk voor ons om draagvlak te krijgen voor ons werk bij de mensen uit de buurt. Vlakbij het terrein van Malimbe Family is er een universiteit. De studenten van de universiteit komen op zaterdag bij ons langs om de grotere jongens te helpen met allerlei klusjes maar ook om met de kleintjes te spelen of met z'n allen te voetballen.

Tijdens de voorjaarsvakantie hebben we onze "eetzaal" gerenoveerd, met het geld dat gesponsord werd door Maarten Zilverberg. Het is nu een multifunctioneel gebouw geworden waar we ook belangrijke voetbalwedstrijden hebben kunnen volgen. En reken maar, het was vol toen Nederland in Zuid-Afrika de finale helaas verloor van Spanje. De kinderen weten allemaal heel goed dat er een nauwe band bestaat met Nederland.



Op dit moment wonen er 45 kinderen in Malimbe Family. We hebben veel moeite gedaan om voor de oudere jongens een goede plek te vinden, hetzij thuis, hetzij op een boarding school. Het resultaat is geweldig: 10 jongens zijn geplaatst op de verschillende boarding scholen in Mwanza en 5 jongens wonen weer thuis of bij familie. Zij krijgen allen nog psycho-sociale en financiële ondersteuning van Upendo Daima.

Deze jongens moeten er erg aan wennen dat de band met UD veranderd is. Ze kunnen nu niet meer "even" langskomen om te praten. Het is een leerproces voor hen maar ook voor ons. Het kost hun moeite om op eigen benen te gaan staan, maar ze zijn zich bewust dat onderwijs een goede kans biedt op een betere toekomst en die grijpen ze met beide handen aan. Ze weten ook dat ze er hard voor moeten werken om dat te bereiken.

Dit jaar zullen er 11 jongens de lagere school afronden. We zijn al hard bezig om te kijken hoe wij ze kunnen helpen aan een of andere vorm van vervolgonderwijs. Tijdens de schoolvakanties in juni zijn ze bij ons gebleven en hebben alvast in de diverse onderwerpen bijlessen gevolgd waardoor ze straks een betere kans maken op de middelbare school.



Op het ogenblik gaan er 14 jongens vanuit Malimbe Family naar de middelbare school. De prognose is dat er in 2011 nog eens 11 jongens bij zullen komen en het jaar daarna mogelijk nog eens 12. We moeten daarom geld bij elkaar krijgen voor de scholing van deze kinderen. We willen proberen sponsors te vinden die bereid zijn de studie te betalen voor een kind gedurende een periode van vier jaar. Dit stelt een kind in staat om een middelbare school af te maken of een echt vak te leren. Gemiddeld is er zo'n 600 euro nodig per kind per jaar.

Bezoekers

We hebben enorm veel bezoekers in Mwanza ontvangen en dat is belangrijk voor de morele en praktische support. Kijk eens naar de lijst van de afgelopen 11 maanden:

- In maart was ons bestuurslid Hetty Bloemen op bezoek om de medewerkers van het project te ontmoeten. Zij nam de gelegenheid om de nieuwe website te introduceren en de Tanzaniaanse medewerkers uit te nodigen om plaats te nemen in de webredactie;



- Carien Kalmeijer was samen met Hetty in Mwanza; zij heeft zich als psycholoog gebogen over de psychologische problemen, die de staf ondervindt met de kinderen. Zij zal periodiek in Mwanza opduiken om haar ervaring in te brengen;
- Tanja Brok (People 4 Change) en Paul Wabike waren in mei op bezoek. Met hen het idee besproken om een aantal van onze jongens naar het beroepsonderwijs in Mwanza (boarding) te sturen, omdat de middelbare school niet haalbaar is voor alle jongens. We zijn daar samen een kijkje gaan nemen en we zien wel wat mogelijkheden.
- In juli kregen we bezoek van een groep studenten uit Duitsland, georganiseerd door Michael Stolz;
- Bea van den Bosch en John Miltenburg hebben tijdens hun bezoek een workshop met de staf georganiseerd over verbeteringen in onze organisatie en het belang van vakbonden. Als cadeau hebben ze een piki piki achtergelaten voor Malimbe Family, heel handig in de file en voor al die ritjes naar de scholen van onze kinderen;
- Kees Feenstra was er begin oktober, een vriend vanaf het eerste uur;
- Jan van der Meulen (voorheen SINTAN) bezocht ons met een hele groep, ook in oktober;
- Jakob Binder, student aan de Vechta University in Duitsland, loopt 2 dagen per week stage bij ons tot februari volgend jaar als onderdeel van zijn werkzaamheden aan de St. Augustin University vlakbij Malimbe Family.

Ja, er is veel belangstelling voor ons werk en dat verheugt ons heel erg en dan zijn we misschien zelfs nog bezoekers vergeten. Gelukkig betalen ze zelf hun reis- en verblijfskosten. Sterker nog, ze brengen altijd wat mee om het project te ondersteunen.

Werkbezoek in Nederland

In juni-juli 2010 hebben Marga en Isabella Lukuba Nederland bezocht. Isabella is de financial manager van het project. Het doel van het bezoek was om Isabella kennis te laten maken met Upendo Daima Nederland en met de sponsors en organisaties waar UDN mee samenwerkt. Ook heeft Isabella bij het MDF (Management for Development Foundation) een cursus Personal Management Skills gevolgd.



Tijdens hun verblijf hebben ze enorm veel mensen ontmoet. Veel individuele sponsors, scholen, kerken, de communicantjes, organisaties zoals Cordaid, Hoedje van Papier, de tweedehands boekenzaak "De Boekenlegger". Maar ook mensen die Upendo Daima in Mwanza hebben bezocht in het afgelopen jaar. Natuurlijk hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt om met het bestuur van Upendo Daima Nederland te praten over de organisatorische en financiële aspecten van het project.



Het was de eerste keer dat Isabella Nederland bezocht. Zij heeft in die weken een enorme hoeveelheid informatie en indrukken verwerkt en zeer veel mensen en organisaties ontmoet. Na vier volle weken keerden ze moe maar voldaan terug naar Mwanza om daar weer met volle energie aan het werk te gaan.

De administratie

Per 1 augustus hebben we er een nieuwe administratieve medewerker bij. Gerard Bahebe heeft in juli zijn studie accountancy aan de universiteit afgerond en was al bekend met het werk van UD. Gerard zal zich voornamelijk bezig houden met de financiële administratie onder supervisie van Isabella Lukuba. Zo krijgt zij de gelegenheid om zich meer met de management taken bezig te houden. Want het is me een bedrijf met 3 lokaties en 23 personeelsleden!!

Het opbouwen van het netwerk met partnerorganisaties begint nu te lopen. Men is enthousiast en men ziet dat men van elkaar kan leren. Er is een overeenkomst getekend met zes partners. De overheid begint voorzichtig de toegevoegde waarde van een dergelijke samenwerking te zien.

Rest mij nog iedereen heel hartelijk te bedanken voor de fantastische ondersteuning aan ons prachtige project. Zonder jullie steun zouden we nooit zoveel kinderen een betere toekomst kunnen geven.

Assante Sana

**Voor de komende feestdagen en vooral voor het komende jaar wensen wij,
Marga, Hoja en het gehele team,
jullie vrede en voorspoed.**



Nieuwsbrief Nederland november 2010

Activiteiten en sponsoracties

Ook de afgelopen maanden zijn we er weer in geslaagd om de nodige acties op touw te zetten en sponsorgelden binnen te halen. Cordaid, onze grootste sponsor, heeft ons dit jaar weer een flink bedrag geschonken. We hopen maar dat zij ook volgend jaar zo genereus kunnen zijn. Zoals we allemaal weten wordt er door de politiek flink bezuinigd op de "linkse hobbies". Alsof het ondersteunen van straatkinderen een hobby is en geen morele plicht! Mocht deze bijdrage volgend jaar wegvallen, dan weten wij wat ons te doen staat en dat is er nog een tandje bijzetten!

Ook dit jaar zijn er weer bijzondere giften:

Wat vraag je op je verjaardag, wat krijg je op je bruiloft en wat als je 40 jaar bij dezelfde baas werkt. Dat is soms lastig, want we hebben vaak alles al. Toine Schakenraad had een voor ons geweldig idee. Zij nodigde al haar gasten op de receptie van het 40-jarig jubileum bij het Brabantse Instituut voor Blinden en Slechthorenden uit om een donatie te doen voor ons project. Dat leverde maar liefst ruim € 1.500,- op.

En Kees Feenstra. Hij was zo genereus om bij zijn afscheid als wethouder van Heerenveen geld ipv cadeaus te vragen ten behoeve van de straatkinderen van Upendo Daima.



Jeannette van den Biggelaar (oud bestuurslid van UDN) en Luc traden op 15 mei in het huwelijk. Voor hen een goede gelegenheid om een geweldig cadeau aan Upendo Daima te schenken. Voor ons kan er natuurlijk niet genoeg getrouwd worden op deze manier!

Begin oktober werd er op de golfbaan de Pettelaar in Den Bosch het goede doelen toernooi georganiseerd. 14 teams waren van de partij. Elk team kiest haar eigen goede doel en ontvangt bij winst de prijzenpot, bestemd voor hun doel. Upendo Daima was door captain Rien Schakenraad al twee keer eerder gekozen als doel, maar de golfballen wilden vorig jaar niet meewerken. Dit jaar was het raak, met een uitgebalanceerd team, met naast Rien zijn vrouw Toine, en de nestor van het spelersveld de 80 jarige heer Jan de Wit en zoon Janus, werd de eerste prijs binnen gehaald. En voor Upendo Daima € 5.020,-. Namens het bestuur van Upendo Daima van harte gefeliciteerd en ontzettend bedankt.



En dan de verjaardagen zoals van Jos van Splunder en zijn dochter.

De communicantjes van Berkel Rodenrijs waren weer van de partij.



Zo ook de stichting de Pelgrimshoeve met een aanzienlijke gift, alsmede de Pauluskerk en de katholieke kerk uit Schalkwijk. Wat dacht je van Kicken voor Afrika met een gift van € 5.000,-.

Heeft u kleinkinderen? Dan hebben we nog een idee aangereikt gekregen door Koos en Suzanne Hulleman. Na hun bezoek in februari besloten ze namens elk van hun 5 kleinkinderen de schoolopleiding van een kind van Malimbe Family gedurende 4 jaar te gaan sponsoren. Zo zijn er meer sponsoren, die gericht geld geven voor de schoolopleiding van een kind. Onze voorzitter zal in maart 2011 Upendo Daima in Mwanza bezoeken om deze vorm van ondersteuning met het team te bespreken. We zullen na zijn bezoek uitgebreid terug komen op dit onderwerp.

De tweede hands boekenwinkel in Tiel bestond in mei 5 jaar. Het doel van de Boekenlegger is om boeken een tweede leven te geven. Met de opbrengsten ondersteunen zij onze straatkinderen en geven hen daarmee ook " een tweede leven" zie <http://www.boekenleggertiel.nl/>. Het jubileumfeest bracht maar liefs € 3.000,- op. Maar ook door het jaar heen kunnen we steeds weer op hen rekenen.

De stichting Eureko Achmea Foundation heeft er voor gezorgd dat we de drainage bij het Back Home House konden aanleggen. Het hekwerk rondom Malimbe Family konden we financieren dankzij een gift van € 10.000,- van de Ziekenfonds bode.

Zoals u ziet, we blijven aan de slag om het werk in Mwanza financieel te ondersteunen. En dat blijft nodig. Bent u 25 jaar bij de zaak of neemt u afscheid van uw werk, nodig uw gasten uit om een envelop in de schaal te leggen. Gaat u trouwen of wordt u 60 jaar en hebt u alles al, geen nood wij weten een bestemming en kunnen u voorzien van folders om uw gasten uit te leggen, wat er met uw gift gebeurd. En de overhead is minimaal, namelijk nagenoeg 0%, omdat wij de bijkomende kosten allemaal zelf dragen.

U kunt het geld dan storten op bankrekening nummer 10.22.27.365 van Stichting Upendo Daima Nederland. Wij garanderen, dat het geld goed terecht komt. En omdat we een ANBI stichting zijn, kan het ook nog van de belasting afgetrokken worden, dus de fiscus betaald ook mee.

De bestuurszaken

Maria van Strijp heeft haar interim voorzitterschap overgedragen aan haar man André in april van dit jaar. Een optimale overdracht aan de keukentafel, prima voor de continuïteit, André was zo ingewerkt.



Het moet u opgevallen zijn: onze nieuwe website is in maart online gegaan. Nieuwe kleuren, veel foto's, nieuwe rubrieken een iets andere indeling en vooral tweetalig. Zo kunnen ook de Tanzaniaanse medewerkers en sponsoren, maar ook de donateurs buiten Nederland het wel en wee van Upendo Daima volgen. Voor ons is dit nieuwe systeem ideaal, we kunnen achter onze PC direct de website aanpassen zonder tussenkomst van onze webmasters.

De website is gebouwd door Rien de Weerd in samenwerking met Leon Noordam. Leon woont in de buurt van Hetty, belast met PR en Communicatie. Leon is een echte wizzkid op het gebied van Joomla, de nieuwe webprogrammeertaal gebruikt voor onze website. De Engelse vertaling van de site wordt verzorgd door André van Strijp. En nu nog een versie in het Kiswahili! Wie biedt zich aan?

Het bestuur van UDN wenst onze lezers alvast plezierige decemberdagen met een goedgezinde Sinterklaas en fijne kerstdagen. En alhoewel het nog ver weg lijkt vooral de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij vertrouwen er op dat wij ook in 2011 weer af en toe een beroep op u mogen doen.

