



Nieuwsbrief Upendo Daima december 2015

Vluchtelingen en straatkinderen

De wereld is in rep en roer, een grote stroom vluchtelingen probeert Europa te bereiken, aanslagen in Parijs, afgelastingen van vriendschappelijke voetbalwedstrijden en het eind is nog niet in zicht. Misschien staan we aan het begin van een roerige periode in de wereldgeschiedenis. Veel bespiegelingen wat er dan zo mis is gegaan: een gebrekkige integratie, tegenstellingen tussen godsdiensten, economische crisis of de kloof tussen arm en rijk. Elementen waar wij bij ons werk met de straatkinderen in Mwanza ook mee te maken hebben. De economische situatie en het politieke klimaat zorgen er voor dat de armen armer worden en de rijken steeds rijker, ook in Tanzania. De klimaatruwheid veroorzaakt onzekerheden voor de boeren en leidt tot stijgende voedselprijzen.

Ons werk op straat, de opvang en begeleiding van de kinderen, de hereniging met de families en het bieden van een vervangende thuissituatie in Malimbe Family, worden er niet gemakkelijker op. Als onze teams de straat op gaan, zien ze steeds grotere aantallen kinderen op straat en ook worden de kinderen die zij daar aanspreken steeds jonger. We treffen soms uitgeputte moeders of hele families samen met hun kinderen aan. Het leven op straat wordt harder en harder. De straatbendes schakelen jongere kinderen in om de vuile werkjes voor hen op te knappen en het kost ons vaak moeite om hen daarvan los te weken en ze mee te nemen naar het Back Home House (BHH). Afgelopen jaar hebben we ism de collega's van andere NGO's 168 kinderen van de straat gehaald.



Straatwerk

Back Home

Ondanks het feit dat er meer kinderen op straat proberen te overleven, blijft het aantal kinderen in het BHH ongeveer gelijk. Het aantal varieert per week, maar ligt meestal rond de 20. De problematiek van ieder kind is veel groter en vraagt meer tijd en aandacht dan voorheen. Dit komt omdat de kinderen meer dan vroeger beschadigd en getraumatiseerd zijn, te wijten aan een gebrekkige opvoeding in de vele achterstandsbuurten in en rondom Mwanza en verder aan het harde leven op straat.

In vergelijking met een aantal jaren geleden gaat het wennen aan een gestructureerd en gereguleerd leven ook veel moeizamer. Ondanks het feit dat we steeds meer ervaring krijgen, hebben we er een flinke dobber aan om in de eerste 3 maanden de kinderen te laten wennen aan onderwijs en scholing en het meer gestructureerde leven met elkaar. We zijn er trots op dat we het afgelopen jaar in totaal 120 kinderen op hebben kunnen vangen in het BHH.



Back Home House

Het is ons gelukt om het afgelopen jaar zo'n 103 kinderen terug te plaatsen bij hun families ism een collega-NGO. 14 kinderen zijn opgehaald door de familie. We proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat een band op te bouwen met de familie om ze te kunnen ondersteunen bij de opvoeding en waar nodig een financiële bijdrage te leveren om cursussen of een opleiding te volgen, zodat niet alleen het kind, maar het hele gezin een betere toekomst krijgt.

Heel moeilijk vinden we het als blijkt dat sommige jongens toch weer kiezen voor de straat, omdat het niet meer lukt om met hun ouders onder een dak te leven, of omdat de ouders er zelf de brui aan geven. Dat was afgelopen jaar 11 keer het geval. Meestal echter hebben onze inspanningen om de familie zelfredzamer te maken succes. Zoals de moeder die een business training en een kleine lening heeft gekregen om een bedrijfje in houtskool te starten; ze doet het heel goed en ze heeft reeds een deel van de lening terug betaald. Ze heeft ook een korte agrarische opleiding gevolgd en is begonnen met het kweken van verse groenten.



Les in de groentetuin

Een deel van de oogst is voor eigen gebruik en een deel verkoopt zij op de markt. Met het verdiende geld kan ze nu een klein huisje huren. We hopen nu dat de andere 5 broertjes en zusjes geen reden meer hebben om net als hun broer de straat op te gaan.

Malimbe Family

Als hereniging met de familie echt niet lukt, dan rest ons niets anders dan de kinderen onder te brengen in Malimbe Family. Daar is het met 57 kinderen tussen de 6 en 18 jaar nu erg gezellig, maar druk. Het MF team is gericht op het geven van liefde, warmte en geborgenheid, begeleiding, opvoeding en onderwijs.



Mara en de kinderen van UD

Alle kinderen gaan naar de Nyamalango primary school. De kwaliteit van het onderwijs laat nog al eens te wensen over en er is een achterstand in te halen. Dit blijft een aandachtspunt, waar de staf van Upendo Daima hard aan werkt. Op dit moment geven we de kinderen bijlessen en huiswerkbegeleiding in ons mooie studiecetrum. Zodra de jongens uit school komen stormen ze daar naar toe om bij onze eigen leraren wat bij te leren. Tijdens deze bijlessen krijgen de kinderen niet alleen les in Engels en rekenen, maar ook in het gebruik van een computer. De kinderen zijn erg enthousiast en willen allemaal tegelijk werken op deze computers. Ook onze medewerkers zijn geïnteresseerd in de computerlessen en willen heel graag leren omgaan met de apparatuur.



Staf krijgt computerles

We ontvangen elke maand veel bezoekers. Zo was er laatst een delegatie van de stichting "Friendly water for the world", die 5 waterfilters voor ons meebrachten. Deze zijn gemaakt van lokale materialen en ze zuiveren het water tot 99% door middel van osmose en filtratie. Daardoor is het niet meer noodzakelijk het water te koken, hetgeen tijd, geld en energie bespaart.



De waterfilters

Andere bezoekers brengen etenswaren, schrijfgerei of cadeautjes mee. Deze support is voor ons erg belangrijk. De gasten worden natuurlijk getraakteerd op acrobatiek en traditionele dansen. Je ziet de jongens groeien bij deze voorstellingen.

Zodra de lagere school doorlopen is, gaan de jongens of naar een boarding school of worden zij bij familie of gastgezin ondergebracht om naar een middelbare school te gaan. 15 jongens zitten nu verspreid over 7 middelbare scholen. 3 jongens volgen een beroepsopleiding. Een van onze jongens gaat nu naar de universiteit om leraar te worden. We zijn trots op het feit dat deze jongens het ondanks hun achtergrond en traumatisch verleden toch zo ver geschopt hebben.

Het verhaal van Sweetbert

Toen Sweetbert voor het eerst in het BHH kwam was hij hartstikke wild. Hij kon niet stilzitten, zich niet concentreren en werd snel zo boos dat hij met grote stenen begon te gooien. Nu, 3 jaar later, zie je hem bijna altijd met een grote glimlach op zijn gezicht rondlopen en is hij de eerste die zal aanbieden om een ander te helpen. School is nog een uitdaging, maar langzaam maar zeker krijgt hij de basis-

Ons team in Mwanza

Alhoewel ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang gepasseerd is, geeft Marga van Barschot nog steeds leiding aan het 22 koppige team in Mwanza, ondersteund door Hoja Tarsisius, Patricia Paul Buswage, Mara le Mahieu en Amon Semberya.



Het Back Home House team

Donoten en sponsoten

De samenwerking met Railway Children of Africa van de afgelopen 2 jaar stelt ons in staat om gericht te werken aan de re-integratie. Er wordt nog meer nadruk gelegd op het begeleiden en voorbereiden van families voordat hun kind teruggeplaatst wordt. Ook aan nazorg na terugplaatsing wordt veel meer aandacht geschonken, dankzij deze extra middelen. Hopelijk kan deze samenwerking ook in 2016 doorgezet worden. Dit is extra gewenst omdat de financiële middelen

van Cordaid in 2016 opdrogen. Helaas krijgt deze organisatie veel minder middelen ter beschikking van de Nederlandse regering, hetgeen betekent dat Upendo Daima het vanaf 2016 zonder deze geweldige steun moet doen.

De tweedehands boekwinkel "De Boekenlegger" in Tiel maakte dit jaar tot en met oktober € 14.000 over op onze rekening. Van de Paardenstal ontvingen we een bijdrage van € 3.000 voor een zonnepaneelsysteem voor het BHH. De Liefdezusters Heilige Juliana hebben een bedrag van € 1.000 gedoneerd. En vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief kregen we een aantal fantastische donaties van Nederlandse donateurs en een prachtige gift vanuit Zwitserland.

Ook vanuit Tanzania en andere landen worden giften ontvangen, o.a via onze partner-organisatie The Shalom Centre for Conflict Resolution and Reconciliation ontvingen we een aanzienlijke donatie ten behoeve van onze bibliotheek. We zien helaas ook dat de donaties van particulieren en parochies vanuit Nederland dit jaar achterblijven.

Wij zullen ons daarom blijven inspannen om onze boodschap om kinderen een menswaardig bestaan te geven over te brengen, juist in deze tijd waarin ook andere zaken ieders aandacht vragen.

Er is veel geld nodig om alle monden te voeden, de schoolkosten te dragen, de salarissen van het team van 22 stafleden, het onderhoud van de gebouwen en alle overige kosten te kunnen betalen. De operationele kosten zijn ongeveer € 150.000. Daarvan wordt tot nu toe € 100.000 vanuit UD Nederland opgebracht. De rest komt van andere donoren, zoals de Railway Children Africa, Society of African Missions, Kids Aid Tanzania, Wurzburg e.V. en Tanzaniaanse donaties.

Upendo Daima Nederland

Het bestuur van UDN is dit jaar uitgebreid met Ite van Aardenne, die eerder als vrijwilligster een jaar heeft meegewerkt in Mwanza. De vier bestuursleden hebben weer hun best gedaan om Upendo Daima zo goed mogelijk te ondersteunen; er zijn nieuwe contacten gelegd met diverse fondsen en donor organisaties, de website en Facebook worden bijgehouden en de boekhouding en financiële verantwoordingen worden gemaakt. Er is vrijwel dagelijks e-mailcontact met het team in Mwanza en wordt er regelmatig overleg gepleegd via Skype.

Alle kosten van de activiteiten in Nederland worden gedragen door het bestuur van Upendo Daima Nederland, ook als er gereisd moet worden naar Mwanza.

Voor recente informatie over ons werk kunt u terecht op onze website www.upendodaima.nl. en op Facebook.

<https://www.facebook.com/upendodaimastraatkinderen> De jaarverslagen, de nieuwsbrieven, interviews en foto-verslagen geven een beeld van hoe het geld besteed wordt en hoe het onze kinderen in de verschillende centra vergaait.

Haal kinderen van de straat en geef ze een menswaardig bestaan!

Blijft u alstublieft de straatkinderen van Upendo Daima ondersteunen

NL55RABO 010.22.27.365 van Stichting Upendo Daima Nederland.

Wij garanderen u, dat het geld 100% goed terecht komt, misschien voor een klein kerstcadeautje, maar vooral voor opvang, eten en drinken scholing en begeleiding van deze minder gefortuneerde wereldburgers. En omdat we een ANBI stichting zijn, kunt u het van de belasting aftrekken, de fiscus betaalt ook mee. Een tip voor makkelijk belastingvriendelijk schenken: leg uw gift vast in een periodieke overeenkomst.

Contact: Stichting Upendo Daima Nederland, p/a Edelhertakker 38, 3994 ER Houten, info@upendodaima.nl



Vanuit Tanzania wensen wij u en uw familie en vrienden Hele mooie kerstdagen En een gezond en heel gelukkig 2016

