



Nieuwsbrief

08 - 12 - 2016

We brengen straatkinderen Back Home

In dit nummer:

- We brengen straatkinderen Back Home** 1
- Afscheid van de Primary School** 2
- Terug naar Kenia** 2
- Nieuwe directeur start medio december** 3
- Donoren zorgen voor nieuw voermiddel** 4
- Bezoekers zijn welkom** 4
- Vrijwilligers aan de slag** 5
- Kerstgroet uit Mwanza** 5
- Activiteiten Upendo Daima Nederland** 6

Ook de afgelopen maanden hebben wij ons enorm ingespannen om zoveel mogelijk kinderen van de straat te halen en hun families op te sporen. Elke keer als ons straatteam overdag of 's nachts door de straten loopt, treffen ze weer andere jongens en meisjes aan en steeds jonger. Om wat voor redenen zijn ze op straat beland? Ouders overleden aan HIV of aan de drank, scheiding, soms als gevolg van de economische crisis en de hoge voedselprijzen. Maar het geluk ligt ook niet op straat. Het leven is zwaar met vechten, stelen en bedelen om te overleven. Laatst ontdekten we dat er gangs op straat rondlopen, die de kinderen marihuana proberen te verkopen om ze zo aan de drugs te krijgen.

Het lukt niet altijd om de kinderen te herenigen met hun familie. Zodra tijdens de counselings-gesprekken blijkt dat het onze bedoeling is de kinderen te herenigen, vluchten er soms een paar kinderen de straat op.

Het afgelopen jaar zijn we 110 keer de straat op gegaan, 162 huisbezoeken afgelegd en zijn we erin geslaagd om 48 kinderen naar huis te brengen, naast de 22 kinderen van onze partners.

Kort verhaal van Karimu Msunga

Op 23 juni vonden we Karimu bij het busstation in de stad. We hadden hem al eerder gezien, maar het lukte ons nu om het vertrouwen te winnen en hem los te weken uit de gang. Hij was er ook beroerd aan toe. Eenmaal in het Back Home House werd zijn verhaal duidelijk. Hij kwam uit een dorpje 60 km van Mwanza. Zijn vader was alcoholist en had HIV, hij overleed in 2012. Zijn moeder trouwde opnieuw, maar helaas met alweer met de verkeerde. Hij mishandelde de kinderen en was niet in staat om ze op te voeden. Karimu vluchtte de straat op en begon te stelen om te overleven. Maar dat pikte men niet in het dorp en hij besloot om naar de grote stad te gaan om daar te overleven. Totdat hij opgepikt werd door Upendo Daima. Het viel niet mee om Karimu weer een beetje in het gareel te krijgen, de traumatische ervaringen waren te heftig. We zijn meteen begonnen om zijn moeder op te sporen, zij woonde in een dorpje. Zij was inmiddels weer gescheiden van de stiefvader. Na een aantal gesprekken zijn we een traject gestart om de moeder te helpen met een klein verkoopstalletje van levensmiddelen in het dorp. Zij is nu ook bijna weer in staat om Karimu in huis halen. We denken dat met enige hulp van onze kant het blijvend zal gaan lukken. Begin 2017 maken we die stap



Kind op straat in Mwanza



Afscheid van de Primary School



Net als in Nederland is het afscheid van de primary school voor onze jongens een belangrijk moment. Te meer daar het ook het afscheid betekent van het verblijf op Malimby Family. Immers als ze daarna slagen voor het nationale examen, gaan ze voor de secondary school buitenshuis wonen, hetzij bij familie hetzij op een kostschool. En nu was het de beurt aan 14 van onze jongens, en dat hebben we grootst gevierd.

Terug naar Kenia

n maart 2016 vonden we Paulo, 10 jaar oud, bij de stoplichten in Mwanza. We konden snel zijn vertrouwen winnen en namen hem mee naar het Back Home House. Het duurde lang voor dat zijn verhaal duidelijk werd. Hij vertelde dat hij uit Nairobi, Kenia, kwam. Zijn moeder was overleden en zijn vader was hertrouwd. Zijn stiefmoeder mishandelde hem en daarom besloot hij weg te lopen. Hij had al in twee centra in Kenia gezeten maar was iedere keer weer weggelopen. Uiteindelijk was hij in Mwanza beland. Hij zei ons naar zijn grootmoeder in Kisumu te willen.

Een kind re-integreren in een ander land is niet zo eenvoudig. Vele gesprekken met Social Welfare en de immigratiedienst volgden. Immigratie gaf aan pas het kind te kunnen re-integreren als ze genoeg kinderen hadden verzameld die naar Kenia terug moesten. In de tussentijd moest Paulo maar in het Back Home House blijven. Voor ons was dat geen enkel probleem. Wij wisten echter dat de immigratiedienst kinderen meteen moet terug brengen.

Ondertussen hadden wij bezoek gekregen van onze collega's van Child Rescue Kenya (CRK) en hen dit verhaal voorgelegd. Zij verklaarden bereid te zijn de re-integratie in Kenia voor hun rekening te nemen. Vervolgens is er met onze partner Railway Children Africa en CRK een afspraak gemaakt voor overdracht van de jongen. Een van onze social workers is samen met iemand van de immigratiedienst naar de grens gegaan en daar is Paulo overgedragen aan Child Rescue Kenya.



Nieuwe Directeur start medio december

Marga van Barschot heeft al een paar jaar geleden aangegeven, dat zij graag een stapje terug wil doen en haar bijdrage wil gaan leveren als contactpersoon voor de Nederlandse donoren en bovendien meer tijd wil gaan besteden aan de persoonlijke contacten met de kinderen op Malimbe Family. En dat mag ook wel als je de 70 bent gepasseerd.

De zoektocht leverde twee jaar geleden een kandidaat op, die na een aantal maanden niet geschikt bleek te zijn. En toen waren we terug bij af. Begin dit jaar kwamen we via ons netwerk in contact met Laurent Sabini. Een goede bekende van de directeur van zusterorganisatie Shaloom en bekend met het werk. Hij gaat per 15 december full time bij ons beginnen.

Het afgelopen jaar zijn we naast de zorg voor de kinderen ook onze 22 medewerkers niet vergeten, en is er hard gewerkt aan de opleiding en training van de teamleden. Er waren trainingen en workshops zoals de 2 daagse workshop, bij Railway Children of Africa, waar wij samen met onze partners van Kivuko en Coet best practices, werkmethoden en ideeën voor de toekomst konden

Profiel van Laurent Sabini

Laurent Sabini 42 jaar is getrouwd, zijn echtgenote is verpleegkundige en zij hebben drie kinderen. Hij is geboren in het dorpje Kwimba, ongeveer 80 kilometer ten zuid oosten van Mwanza. Hij heeft een universitaire opleiding genoten en een bachelor degree in wiskunde en chemie behaald. Bovendien heeft hij een MBA diploma, voor het reilen en zeilen van Upendo Daima kan dat zeer nuttig zijn. Laurent heeft erg veel zin om bij ons per half december te gaan beginnen en is van plan om verder te bouwen aan het succes van Upendo Daima.



delen. Ook zijn er stappenplannen gemaakt om al die mooie ideeën te verwezenlijken.

In juni was er een training voor de staf en een aangepaste cursus voor de kinderen op Malimbe Family. De gehele cursus werd verzorgd door medische studenten uit de US die studeren aan de Mercer University. De onderwerpen waren o.a. eerste hulp bij ongelukken en hoe om te gaan met HIV besmette kinderen. Ook werden er de basisbeginselen van een goede hygiëne behandeld.

Verdere professionalisering van het team is noodzakelijk om de uitdagingen van de Tanzaniaanse maatschappij en de wensen van de donoren het hoofd te bieden. Dus uitdagingen genoeg voor de nieuwe directeur. De samenwerking met de Stichting Upendo Daima Nederland, met de Wilde Ganzen en de Railway Children of Africa staan al op zijn agenda.

Maar prioriteit nummer één wordt de samenwerking met de lokale partners in Mwanza.



**EHBO
Training**





Donoren zorgen voor een nieuw vervoermiddel

De afstanden in Tanzania zijn groot, de regio waar onze kinderen vandaan komen is groter dan Nederland, de wegen zijn slecht en het openbaar vervoer is nogal beroerd. Het kost ons home visiting team soms 2 dagen om één familie te bezoeken. Onze eigen auto's, de landrover van 20 jaar oud en de Pick-Up van meer dan 10 jaar, zijn te krakkemikkig om die afstanden zonder problemen af te leggen. In juni besloten we om een aanvraag in te dienen voor een nieuwe Nissan Pick-Up bij MIVA in Den Bosch. En die aanvraag werd gehonoreerd op voorwaarde dat 50% van de aankoopssom door andere donoren

zou worden gedekt. En ook dat is recent ook gelukt dankzij Foundation Pour les Autres van het Diocesis van Rotterdam en twee andere donoren. Nu kunnen we het volgende jaar makkelijker huisbezoeken gaan doen en zijn we beter in staat om ook de arme families in

de veraf gelegen dorpen te bereiken. De kosten voor een chauffeur en de operationele kosten kunnen we dan dekken uit onze reguliere inkomsten. De twee oude auto's zijn in de verkoop gegaan.



Bezoekers zijn welkom

Zowel in het Back Home House als op Malimbe Family krijgen we veel bezoekers, veel uit Tanzania maar ook uit Nederland en andere landen. In oktober was het bijzonder druk met Tanzaniaanse bezoekers, het Fitness Team uit Arusha, medewerkers van de CRDB bank en de Lions Club uit Mwanza. In november ontvingen wij een delegatie van de lokale overheid samen met vertegenwoordigers van Mwanza EV., met wie wij al jaren een partnership hebben. Alle bezoekers worden altijd heel hartelijk verwelkomd en getraakteerd op optredens van onze Cultural Troupe. De jongens showen dan hun traditionele dans en voeren hun acrobatische hoog-

standjes uit. De bezoekers brachten veel houdbare voedingsmiddelen mee zoals tarwemeel, maismeel, suiker, thee, bakolie en koekjes. Ook schriften, leerboeken en pennen werden geschonken. Dit jaar kregen we ook grote hoeveelheden verse vis van de politie die dat persoonlijk aan ons kwam

brenge. De vis was afkomstig van de illegale visvangst! We hebben er heel wat maaltijden van kunnen koken! Alle geschenken van de bezoekers door het jaar heen vertegenwoordigen toch een aanzienlijke lokale bijdrage aan onze exploitatie.



Vrijwilligers aan de slag

Ieder jaar ontvangen we ook een aantal buitenlandse vrijwilligers die ingezet worden bij de kinderen; afgelopen periode waren dat drie Duitse medische studenten en twee Finse studenten social work . Samen met de vele Tanzaniaanse vrijwilligers versterken zij ons team en kunnen we bijna niet zonder hen. Gemiddeld zijn er 4 vrijwilligers actief in het team. Het is belangrijk dat vrijwilligers een tijdje blijven zodat ze ook daadwerkelijk iets kunnen toevoegen.



Vrijwilligers in het Back Home House

Kerstgroet vanuit Mwanza

De Kerstman, de kinderen en het team van Upendo Daima wensen iedereen plezierige kerstdagen en vooral een gezond, veilig en gelukkig Nieuwjaar





Activiteiten Upendo Daima Nederland

Het bestuur en de vrijwilligers van Upendo Daima Nederland ondersteunen het werk vanuit Nederland door middel van sponsoracties, contacten en aanvragen met donororganisaties en de vele particuliere donoren. 2016 is het eerste jaar zonder de financiële steun van Cordaid. Dat proberen we deels op te vangen met een projectaanvraag bij de Wilde Ganzen en het lijkt erop dat het gaat lukken met als start begin van het volgend jaar. Gelukkig dat er belangrijke bijdragen waren van het Conrad N. Hilton Fund, van een anonieme donor uit Zwitserland, van Linxx BV, Biological Solutions BV en natuurlijk van onze belangrijke donor de Boekenlegger uit Tiel. Hun boekenstalletjes op de jaarlijkse boekenmarkt in Zennewijnen brachten een bedrag op van dik boven de €7.000,—.

Zo zijn er elk jaar ook weer bijzondere acties van particulieren, Caspar van Strijp heeft samen met zijn echtgenote Maura voor hun huwelijk geen cadeaus maar een bijdrage voor ons project gevraagd; dat leverde het fantasti-

Wist u dat u bij de Boekenlegger via hun webshop tweedehands boeken kunt bestellen. Zij hebben 3000 boeken in voorraad. En de gehele opbrengst komt ten goede aan ons project. Dus deze winter minder tv kijken, meer lezen en dan de tweedehands boeken bestellen in Tiel.

<http://>

www.boekenleggeltiel.nl/



sche bedrag van € 3.000,— op.

Een andere ludieke actie was de afvalrace van de familie Satijn. Met zijn allen, 12 personen, hadden ze besloten om af te vallen en wel in totaal 75 kilo. Een ieder had zijn streefgewicht kenbaar gemaakt met de afspraak dat elke kilo, die niet werd afgevallen € 20,— op levert voor ons project. De balansdag wordt Tweede Kerstdag. Maar het is nu al duidelijk dat de opbrengst minstens een paar honderd euro zal zijn.

Naast het werven van donoren en het onderhouden van de contacten, wordt er ook veel energie door ons besteed aan de PR, de Nieuwsbrief en het ondersteunen van het team in Mwanza. Zo was de voorzitter van ons bestuur begin januari in Mwanza (uiteraard op eigen kosten) om te praten over de nieuwe directeur, de financiën, de contacten met Railway Children Africa en de professionalisering van het team. En dat is hij weer van plan begin 2017 om o.a. onze nieuwe directeur mee te helpen tijdens zijn inwerkperiode.

Blijf ons werk steunen

Wij hopen zo dat u ook dit jaar weer de straatkinderen zult steunen door middel van een donatie op onze op bankrekening NL55RABO 010.22.27.365 t.n.v. Stichting Upendo Daima Nederland.

Neem ook eens een kijkje op onze website www.upendodaima.nl en op Facebook Upendo Daima, want hier staan de nieuwste berichten.